

L.M. Grant

Nieuw en oud

‘Hij sprak ook een gelijkenis tot hen: Niemand scheurt een lap van een nieuw kledingstuk af om die op een oud kledingstuk te zetten. Anders zal hij niet alleen het nieuwe scheuren, maar de lap van het nieuwe zal ook niet passen bij het oude. En niemand doet jonge wijn in oude zakken; anders zal de jonge wijn de zakken scheuren en weglopen en de zakken gaan verloren; maar jonge wijn moet men in nieuwe zakken doen’.

Lukas 5:36-38

Het is inderdaad dom als iemand iets van een nieuw kledingstuk afscheurt om een oud kledingstuk te verstellen. De meeste mensen doen niet zoiets, maar ze doen dingen die even dom zijn. Het nieuwe kledingstuk spreekt van de zuivere genade van God zoals die door de Heer Jezus is gebracht, de genade die de natuurlijke naaktheid van de mens volkomen bedekt. Het oude kledingstuk is een beeld van het systeem van de wet zoals die aan Israël was gegeven, waarvan men ook uit eigen ervaring wist dat die niet toereikend was om de schuld van de mens te bedekken.

Toch zijn er vandaag de dag velen die denken dat de genade van God in Christus slechts is bedoeld ter ondersteuning van de wet in het streven om te voorzien in de noden van de mens. Gaat dit wel goed? Nee, het lukt niet. Deze poging richt het doel van het nieuwe kleed van de genade zelfs te gronde. Het doet afbreuk aan de genade en laat ook de wet niet tot haar recht komen.

Daarom moet de nieuwe wijn van Gods genade in *nieuwe* zakken worden gedaan. Dit is een beeld van mensen die opnieuw geboren zijn, die de genade hebben leren

kennen en die in een nieuw leven en in een rein hart bewaren. De nieuwe wijn kan niet worden bewaard in oude zakken. Iemand die niet opnieuw geboren is, die dus alleen het oude Adamsleven kent, kan Gods genade niet vasthouden in zijn ziel. Velen belijden wel dat ze christen zijn, maar zijn toch niet opnieuw geboren. De jonge wijn zal weggelopen en de zakken gaan verloren.

