

Jan Paul Spoor

Reply

Enkele gedachten over het profeteren

Vragen

Ik u wil graag iets voorleggen waar ik al enige tijd mee worstel, hopend dat u mij enig licht kunt verschaffen. Het gaat om het volgende: enige maanden geleden was ik in Zuid-Afrika, waar ik verschillende gelovigen heb ontmoet die erg veel waarde hechten aan de profetieën van 'Die Siener' (Niklaas van Rensburg), die tijdens de Boerenoorlog veel heeft geprofeteerd over gebeurtenissen die zich zouden afspelen tijdens deze oorlog, maar ook over de tijd daarna. Veel van zijn profetieën zijn voor een buitenstaander moeilijk te begrijpen. Volgens diverse mensen in Zuid-Afrika is een groot deel ervan letterlijk vervuld en worden deze ook nu voor onze ogen vervuld. Prof. A.W.G. Raath heeft een interessant boek over deze ziener geschreven.

Ook de profetieën in bijvoorbeeld Daniël, Ezechiël en de Openbaring zijn voor mij moeilijk te begrijpen. Dit alles brengt mij tot de volgende vragen:

1. Wat zijn de 'sleutels' en criteria tot het verstaan van de profetieën in de Bijbel?
2. Hoe beoordeelt men of een 'profeet' heden ten dage een ware profeet of dienstknecht van God is, of niet?
3. Wat is het verschil tussen de profetieën in de Schrift, en profetieën van mensen buiten de Schrift?

4. Wanneer profetieën van 'profeten' vervuld worden, mogen we dan geloof hechten aan de nog onvervulde profetieën en daarop anticiperen?

5. Welke waarde hebben de profetieën van 'Die Siener' die zijn uitgekomen in het verleden en die nog niet uitgekomen zijn in het heden en in de toekomst voor ons nu? Ik hoop dat u bij gelegenheid mij verder kunt helpen.

Antwoorden

1. Sleutels tot het verstaan van de profetieën

Dit is al een studie op zich. Er zijn veel publicaties beschikbaar op de site van oudesporen.nl die een uitleg geven. Of zie: "Inleiding tot de studie van de profetie", door Marc Tapernoux (diverse aanbieders op het internet).

Verder enkele titels:

[Daniël W.Kelly](#)

[Daniël - Toegelicht & toegepast 27](#)

2. Beoordelen van een 'profeet'

We moeten eerst weten hoe de Schrift spreekt over een profeet. Een goed begin is dan altijd na te gaan waar en hoe dit woord gebruikt wordt¹.

De eerste keer dat we het woord 'nabi' (woordvoerder, spreker, profeet) tegenkomen in de Schrift, is in Genesis 20:7. Daar wordt Abraham zo genoemd: "En nu breng de vrouw van deze man terug, want hij is een *profeet*; dan zal hij voor u bidden, opdat u in het leven mag blijven; maar indien u haar niet terugbrengt, weet dat u voorzeker zult sterven, u en al de uwen".

Wat opvalt, is dat hoewel Abraham voor de tweede keer in dezelfde fout valt, God achter hem staat en hem *alleen* als profeet (in dit geval denk ik in de betekenis van spreker) accepteert.

Een tweede les is dat de profeet Abraham voorbede moet doen om het oordeel van God af te wenden. Hij is dus een voorspraak tussen de mens en God.

¹ Zie ook: [Christipedia - Profeet](#)

De tweede keer dat dit woord voorkomt is in Exodus 7:1, waar staat: “De HERE echter zei tot Mozes: Zie, Ik stel u als God voor Farao; en uw broeder Aäron zal uw profeet zijn. U zult alles zeggen wat Ik u gebied, en uw broeder Aäron zal bij Farao het woord voeren, opdat deze de Israëlieten uit zijn land laat gaan”.

Hier vinden we dat Aäron de profeet van Mozes genoemd wordt. Terwijl we weten dat Mozes later zelf de grootste ² profeet wordt genoemd. Een les die we hieruit kunnen leren is de volgende: als we zelf denken dat het onmogelijk is het woord te voeren voor God en Zijn woorden uit te spreken, dat God iemand anders zal gebruiken tot onze beschaming.

De derde keer lezen het woord in Numeri 11:27-30, waar staat: “Twee mannen nu waren in de legerplaats achtergebleven; de een heette Eldad, en de ander Medad. Toen de Geest op hen rustte (zij behoorden tot de opgeschrevenen, maar waren niet naar de tent gegaan) profeteerden zij in de legerplaats. Een jongeman snelde daarop heen en bracht Mozes bericht en zei: Eldad en Medad zijn aan het profeteren in de legerplaats. Jozua nu, de zoon van Nun, die van jongs af Mozes’ dienaar was geweest, antwoordde daarop en zei: Mijn heer Mozes, belet het hun. Doch Mozes zei tot hem: Wilt u voor mij ijveren? och, ware het gehele volk des HEREN *profeten*, doordat de HERE Zijn Geest op hen gawe! Daarop trok Mozes zich in de legerplaats terug, vergezeld van de oudsten van Israël”.

Hier leren we de les, dat als er anderen zijn die profeteren, we geen direct oordeel hoeven te hebben over wat zij doen. Zoals als de Heer ook zegt tegen Petrus: Wat gaat het jou aan? Volg jij Mij (Joh. 21:21).

De vierde keer is in Numeri 12:6, waar we lezen: “Toen zei Hij: Hoort nu Mijn woorden. Indien onder u een profeet is, dan maak Ik, de HERE, Mij in een gezicht aan hem bekend, in een droom spreek Ik met hem”.

Mirjam, en ook Aäron, twijfelden aan de unieke positie van Mozes (vs. 2). De gevolgen hiervan waren enorm. Beiden worden door God ter verantwoording geroepen, en Mirjam blijft melaats achter.

De lessen die we uit deze geschiedenis kunnen leren zijn de volgende:

- God bepaalt door wie Hij wil spreken.
- Hij geeft de droom, het gezicht.

² Zie Deut. 34:10 “Zoals Mozes, dien de HERE gekend heeft van aangezicht tot aangezicht, is er in Israel geen profeet meer opgestaan”.

- Hij roept de hoogmoedige ter verantwoording.
- Van Mozes was bekend dat hij van aangezicht tot aangezicht sprak met God. Zijn positie was bekend.
- Mozes verdedigde zichzelf niet, maar was zachtmoedig.
- Mozes bad voor Mirjam.

Naar mijn idee zien we hier alle kenmerken van een profeet gebundeld in de persoon van Mozes.

De vijfde keer vinden we in Deuteronomium 13:1-5, waar staat: “Wanneer onder u een profeet optreedt of iemand die dromen heeft, en hij u een teken of een wonder aankondigt, en het teken of het wonder komt, waarover hij u gesproken heeft met de woorden: laten wij andere goden achterna lopen, die u niet gekend hebt, en laten wij hen dienen; dan zult u naar de woorden van die profeet of van die dromer niet luisteren; want de HERE, uw God, stelt u op de proef om te weten of u de HERE, uw God, liefhebt met heel uw hart en met heel uw ziel. De HERE, uw God, zult u volgen, Hem vrezen, zijn geboden houden en naar zijn stem luisteren: Hem zult u dienen en aanhangen. Die profeet of dromer zal ter dood gebracht worden, omdat hij afval gepredikt heeft van de HERE, uw God, die u uit het land Egypte geleid en uit het diensthuis verlost heeft; om u af te trekken van de weg, die de HERE, uw God, u geboden heeft te gaan. Zo zult u het kwaad uit uw midden wegdoen”.

De les is: zelfs als de profetie van een profeet uitkomt, maar deze ten doel heeft mensen van God weg te leiden en andere dingen te stellen tussen God en mensen, dan is dit een valse profeet.

De zesde keer vinden we ook in Deuteronomium, nl. in hoofdstuk 18: “Een profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik ben, zal de HERE, uw God, u verwekken; naar hem zult u luisteren. Juist zoals u van de HERE, uw God, gevraagd hebt op Horeb, op de dag der samenkomst, toen u zei: Ik wil niet langer de stem van de HERE, mijn God, horen en dit grote vuur niet langer zien, opdat ik niet sterf. Toen zei de HERE tot mij: Het is goed, wat zij gesproken hebben; een profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broeders, zoals u bent; Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen wat Ik hem gebied. De man, die niet luistert naar de woorden welke hij in mijn naam spreken zal, van die zal Ik rekenschap vragen. Maar een profeet, die overmoedig genoeg is om in mijn naam een woord te spreken, dat Ik hem niet gebod te spreken, of die in de naam van andere goden spreekt, die profeet zal sterven. Wanneer u nu bij uzelf mocht

zeggen: Hoe onderkennen wij het woord dat de HERE niet gesproken heeft? Als een profeet spreekt in de naam des HEREN en zijn woord wordt niet vervuld en komt niet uit, dan is dit een woord dat de HERE niet gesproken heeft; in overmoed heeft de profeet het gesproken, u zult voor hem niet vrezen”.

Er is een belofte van de Profeet die zal komen. Ik denk dat dit een verwijzing is naar de Heer Jezus. Naar Hem zullen zij luisteren, en wie niet luistert zal ter verantwoording geroepen worden.

Maar er is ook een waarschuwing voor de overmoed en hoogmoed van de mens om in de naam van God te willen spreken. Ik denk dat we in dit gedeelte ook een sleutel vinden hoe we een profeet kunnen beoordelen, als het uitkomt wat hij heeft geprofeteerd.

Kenmerken van een profeet:

- Zachtmoedig;
- Nederig van hart (Matt. 11:29);
- Spreekt voor God (en niet namens zichzelf of voor zichzelf, Joh. 7:14; 8:40);
- Spreekt tot God (voor mensen, Joh. 17);
- Hij komt uit uw midden;
- Brengt mensen tot God en zet niet iets tussen hen en God in;
- Zijn boodschap komt uit.

Al deze eigenschappen vinden we terug in de Heer Jezus en zouden ook ons moeten sieren.

3. Profetieën binnen en buiten de Schrift om

Ik ben ervan overtuigd dat we in de Bijbel zoals we die nu hebben alles kunnen vinden wat God ons heeft willen bekendmaken. Voor onze tijd hier beneden hebben we niets anders nodig. Hij heeft ons Zijn hart geopenbaard in de Heer Jezus, die Zichzelf heeft gegeven op het kruis van Golgota. Elke profetie in de Schrift gaat tot op Christus, en/of over Israël en de toekomst van dit volk.

De islam is bijvoorbeeld een profetie buiten de Bijbel om. Hoewel Mohammed duidelijk dingen uit het jodendom en christendom heeft samengevoegd in de Koran, is die volgens islamieten de laatste profetie. Jodendom en christendom

waren eerder, maar nu is er de Koran, de laatste openbaring. Het vorige heeft voor hen dus afgedaan. Dit is een valse profetie, omdat het iets anders stelt tussen de mensen en Gods Woord. Hetzelfde doen de Mormonen, die het boek van Mormon presenteren als de beste openbaring; dit is echter een valse profetie.

Maar wij weten dat elke profetie in Gods Woord haar vervulling zal vinden. Er zal geen tittel of jota vervallen. De profetieën en openbaringen aangaande Israël zullen plaatsvinden en tevens zal de gemeente haar plaats krijgen in de hemel. Petrus zegt in zijn tweede brief: "Ik zal mij echter beijveren, dat u zich ook telkens na mijn heengaan deze dingen kunt herinneren. Want niet als navolgers van vernuftig verzonnen fabels hebben wij u de kracht en komst van onze Heer Jezus Christus bekend gemaakt, maar als ooggetuigen van Zijn majesteit. Want Hij ontving van God de Vader eer en heerlijkheid, toen van de luisterrijke heerlijkheid zo'n stem tot Hem kwam: 'Deze is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik welbehagen heb gevonden'. En wij hoorden deze stem uit de hemel komen, toen wij met Hem op de heilige berg waren. En zo hebben wij het *profetische woord des te vaster*, en u doet er goed aan daarop acht te geven als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Weet dit eerst, dat geen profetie van de Schrift een eigen uitlegging heeft. Want *niet door de wil van een mens werd ooit profetie voortgebracht*, maar heilige mensen van Godswege hebben, door de Heilige Geest gedreven, gesproken" (2 Petr. 1:19-22).

Zij waren getuigen ervan geweest dat het profetische woord *waar* was geworden. Zij hadden de kracht en de komst van de Heer Jezus Christus gezien op de heilige berg. Door dit getuigenis is het profetische woord bevestigd; het heeft hierdoor een bevestiging gekregen. Naar mijn mening weten we alle dingen. We hoeven niet verontrust te zijn dat bepaalde zaken nog niet geopenbaard zijn, die we eigenlijk nog nodig zouden hebben.

Door de geschriften van Petrus, Paulus etc. en tot slot Johannes is het profetische Woord voltooid. Wij kunnen ons door het geschreven Woord hun woorden in herinnering brengen en ons laten onderwijzen. Het kan zijn dat ik niet alles begrijp – en dat is meestal waar – maar de Geest wil mij in alles leiden. De Heer zegt: "Maar wanneer Hij is gekomen, de Geest van de waarheid, zal Hij u in de hele waarheid leiden; want Hij zal vanuit Zichzelf niet spreken, maar alles wat Hij zal horen, zal Hij spreken en *de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen*. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij uit het mijne neemt en het u zal verkondigen" (Joh. 16:14-15).

Ik denk dat deze toekomstige dingen zijn vastgelegd in het Woord dat we voor ons hebben.

4. Uitkomen van profetieën van ‘profeten’

Als iemand spreekt namens God, dan zal duidelijk zijn dat zijn woord ook moet uitkomen. Anders heeft God niet door hem gesproken, want God liegt niet. Als *sommige* uitkomen maar *andere* niet... wat moet ik hiervan dan denken?

5. Waarde van de profetieën van ‘Die Siener’

Ik weet niet wat de waarde is van de profetieën van deze ziener. Ik heb op dit moment geen behoefte eraan me hierin te verdiepen. Dit is misschien wat kort door de bocht. Het kan zijn dat de openbaringen die hij kreeg noodzakelijk waren voor de lokale gebeurtenissen in die tijd. Ik wil daarvan afblijven.

Maar uit bovenstaande hoop ik dat duidelijk is wat de kenmerken van een profeet dienen te zijn. Wat betreft het focussen op profetieën en de gevaren die het oplevert, wil ik nog een citaat doorgeven³:

'Zo ja, dan leert de geschiedenis van Elisa ons dat er ook in de laatste dagen nog stromen van zegen kunnen komen voor hen die acht slaan op het woord van de Man Gods. Wij mogen ons als 'kleine profeten' zelfs spiegelen aan Hem, de grote Profeet (Luc. 7:16). Want Hij wil ons als Zijn dienstknechten, als 'profetenzonen' ook gebruiken om te profeteren tot opbouw van de Gemeente (1 Kor. 14:3vv.). Hier dreigt echter gemakkelijk het gevaar van zelfoverschatting, zoals dat ook in Korinte het geval was. Ik zeg dit met het oog op de zgn. profetenbeweging, die vooral in charismatische kring opgang maakt. Sommigen wagen het zelfs om zich te meten met de apostelen en profeten van het Nieuwe Testament, de grondleggers van de Gemeente (Ef. 2:20). Zulke pretenties moeten uiteraard van de hand worden gewezen. Het is waar dat er ook nu nog een rijkdom is aan door de Geest geschonken profetieën, die wij niet moeten verachten. Aangezien óns kennen en profeteren onvolkomen is, moeten deze echter steeds worden getoetst aan het geïnspireerde Woord (1 Kor. 13:9; 14:29; 1 Tess. 5:19-21). Als dat niet gebeurt, is er iets grondig mis. Laten wij dus het vermaan van de apostel ter harte nemen: 'Indien iemand meent een profeet of geestelijk mens te zijn, laat hij dan wèl weten,

³ Uit ["Twaalf wonderen door de profeet Elisa"](#) HB219 blz. 10-11.

dat hetgeen ik u schrijf, een gebod des Heren is' (1 Kor. 14:37). Zo'n profeet moet zich dus niet begeven buiten het raam van de Schrift'.

Oude Sporen 2017

