

Hugo Bouter

Hebt u misschien dorst?

‘Daarom gaf men die put de naam: de put Lachai-Roi, d.i. de Levende Die naar mij omziet.’

Genesis 16:13-14

Ik bedoel met die vraag: Hebt u *innerlijke* dorst, dorst naar God? Dat is het thema van vele ontmoetingen bij de bron, die we vinden in Gods Woord. Denk maar aan het gesprek van de Heere Jezus met de Samaritaanse vrouw bij de Jakobsbron (Joh. 4). Maar we vinden ook al heel wat waterbronnen in de eerste vijf boeken van de Bijbel, de boeken van Mozes. De waterbron is steeds de plek van de ontmoeting, tussen mensen onderling maar ook van de mens met God Zelf (zie o.a. Gen. 16 en Gen. 24). Het verkwikkende bronwater wijst heen naar een *ander* soort water dat de dorst van onze harten lest en dat opspringt tot in het eeuwige leven (Joh. 4:14).

Het antwoord op de zojuist gestelde vraag is niet moeilijk: Ga naar Christus, en drink! Het levende water wordt u nog steeds aangeboden voor niets. U moet echter wel tot Hem komen en drinken (Joh. 7:37-39). Hij wil u het nieuwe leven geven en de inwoning van Zijn Geest, zodat uw dorst wordt gelest en er zelfs stromen van levend water uit uw binnenste zullen vloeien. De hemelse Vader staat eveneens klaar om de Heilige Geest te geven aan hen die Hem erom bidden (Luk. 11:13). De Geest wordt in ons tot een fontein van water, dat springt tot in het eeuwige leven. De Geest opent ons hart voor de rijkdommen van Christus en van Gods Woord. God de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, het geïnspireerde Woord: het is goed en nodig ons aan die bronnen van hemelvreugde te laven. Het is zelfs van levensbelang steeds eruit te drinken, erbij te blijven, erbij te wonen. We hopen dat dit stukje hieraan mag bijdragen.

Het is duidelijk dat het thema van de dorst naar God overal voorkomt in de Schrift. Gods Woord is er werkelijk vol van, en met name de psalmen brengen het tot uitdrukking. Zoals een hert verlangt naar waterbeken, zo verlangt ons hart naar God (Ps. 42). Maar de Pentateuch legt – zoals in zoveel opzichten – ook voor dit onderwerp de noodzakelijke grondslag. De waterbronnen die wij hier vinden, zijn allemaal in zekere zin variaties op het thema dat in Johannes 4 door Christus Zelf nader wordt toegelicht.

