

Hugo Bouter

Paulus gaat op naar Jeruzalem

Reply

Handelingen 21:4

Vraag

Ik lees in het boek Handelingen dat Paulus na zijn derde zendingsreis door de Geest werd gezegd niet op te gaan naar Jeruzalem (Hand. 21:4). Verderop in dit hoofdstuk lezen we echter dat hij wel degelijk in Jeruzalem is aangekomen. Dit begrijp ik niet. Had hij niet naar de Heilige Geest moeten luisteren?

Antwoord

Het was een waarschuwing, zeg maar een profetie, die Paulus kreeg door de Geest. Als je Handelingen 21 verder leest, zie je dat de gelovigen zich erbij neerleggen dat Paulus toch opgaat naar Jeruzalem (vs. 12-14). De apostel wilde beslist de lijdensweg gaan, in navolging van de Heer Zelf, die Zijn aangezicht ook richtte naar Jeruzalem om daar te lijden en te sterven. Deze laatste reis naar Jeruzalem, waar hem veel lijden en gevangenschap te wachten stonden, was uiteindelijk toch in Gods plan besloten. Op die manier moest Paulus als een uitverkoren vat de naam van Christus dragen voor stadhouders en koningen en ten slotte voor de keizer te Rome (vgl. Hand. 9:15-16). Ook voor ons geldt dat de leiding van Gods Geest niet dwangmatig is, maar dat Hij ons wel confronteert met de consequenties van de weg die we willen gaan in onze navolging van Christus.

De Heilige Geest had het opgaan naar Jeruzalem ook kunnen verhinderen (vgl. Hand. 16:6-7), maar dat gebeurde niet.

Oude Sporen 2016

