

Aardse zegeningen

“En de Amoriëten drongen de Daniëten het Bergland in, want zij lieten hun niet toe af te dalen naar het dal. Verder wilden de Amoriëten in Har-Heres, in Ajalon en in Saälbim blijven wonen. De hand van het huis van Jozef drukte echter zwaar op hen en zij werden tot herendienst gedwongen. En het gebied van de Amoriëten strekte zich uit vanaf de Schorpioenenpas, vanaf Sela en hoger.”

Richteren 1:34–36

De Amoriëten zijn de eerste vijanden die Israël op zijn weg naar het beloofde land heeft ontmoet en verslagen. In Deuteronomium 2:24 staat dat God tot Zijn volk zegt een begin te maken met het in bezit nemen van de erfenis, door met de Amoriëten te strijden. Deze strijd speelt zich af voordat ze door de Jordaan zijn gegaan. Het is een terrein dat zich niet in het beloofde land bevindt, maar aan de andere kant van de Jordaan.

Het spreekt dus niet van de geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten, maar van aardse zegeningen. Ook die zegeningen moeten veroverd worden; ook voor alle aardse zegeningen behoren wij God te danken. Onder aardse zegeningen kunnen we zaken verstaan als gezondheid, een goed huwelijk, een leuke baan, een fijne vakantie.

Het zijn dus niet onze eigenlijke geestelijke, hemelse en eeuwige zegeningen. Aardse zegeningen bezitten we gemeenschappelijk met ongelovigen. Alleen is er dit verschil: de christen aanvaardt deze dingen uit Gods hand en dankt Hem ervoor en dat doet de ongelovige niet.

Als de christen echter zulke zegeningen als vanzelfsprekend gaat beschouwen en er zelfs voor gaat leven, wordt hij door de Amoriëten uit zijn erfdeel verdreven. Hij doet alles om gezond te blijven en vergeet dat hij in Gods hand is; hij doet alles om zijn huwelijk goed te houden en heeft

nooit tijd om een ander geestelijk te dienen; zijn baan is hem alles, hij is een echte workaholic, wat ten koste gaat van het bezoeken van de christelijke samenkomsten; hij doet alles om van zijn volgende vakantie een nog groter succes te maken dan de vorige: reisgidsen bestuderen, de verschillende vakantiebestemmingen afwegen, zoveel mogelijk informatie tot zich nemen, om geheel voorbereid naar de uitverkoren bestemming te gaan. Maar er is geen belangstelling, geen inzet, geen tijd voor wat God bereid heeft voor degenen die Hem liefhebben.

Gelukkig is het huis van Jozef zo opletend dat het de Amoriëten een halt toeroept. Gelukkig zijn er nog mensen in het volk van God die oog hebben voor de gevaren van de aardse zegeningen. Laten we naar hen luisteren en onze winst ermee doen.

Oude Sporen 2014

