

Gezien door de engelen

1 Timoteüs 3:16

Uit deze woorden 'gezien door de engelen' is soms de conclusie getrokken dat de engelen hun Schepper voor het eerst hebben gezien na de vleeswording (incarnatie). Is dat terecht?

Het gaat in bovengenoemd gedeelte om het geheimenis van de godsvrucht, dat inderdaad verband houdt met de vleeswording van het Woord en alles wat hieruit voortvloeide. Christus is als Mens hier op aarde gezien door de engelen. Dat begon al bij de kribbe in Betlehem en het eindigde bij de opstanding en de hemelvaart van de Heer (Matt. 28; Luc. 24; Hand. 1:9-11). De engelen, de machtige dienaars van God, waren betrokken op de heilsfeiten en waren begerig een blik daarin te werpen (1 Petr. 1:12).

Het is ook juist dat wij als mensen te maken hebben met de *onzichtbare* God (Kol. 1:15; 1 Tim. 6:16). Niemand heeft ooit God gezien en geen mens kan Hem zien (Joh. 1:18; 6:46; 1 Joh. 4:12). Wij zijn hiervoor afhankelijk van goddelijke openbaring, met name de openbaring van de Vader door de Zoon Zelf en door middel van het geschreven Woord. Wij mogen God zien en Hem ontmoeten in de Persoon van Christus, een andere weg is er niet voor ons.

Maar m.i. betekent dit niet dat dit voor de engelen ook zo geldt. Zij hebben als Gods dienstknechten namelijk de toegang tot de hemelse troonzaal. Engelen kunnen echter niet verlost worden, dat is voorbehouden aan mensenkinderen. Zij krijgen ook geen opstandingslichaam. Er zijn engelen die de satan zijn gevolgd in zijn opstand tegen God, maar gelukkig ook vele engelen die dat niet hebben gedaan. Op grond van Openbaring 12:4 neemt men wel aan dat een *derde* deel

van de engelen is gevallen, maar ook die geesten worden door God soms gebruikt in Zijn dienst en kunnen hun opwachting maken bij Hem.

Job 1 en 2 zijn wat dit betreft heel leerzame hoofdstukken. Naast dit bijbelgedeelte is er het getuigenis van de profeet Micha in 1 Koningen 22, die persoonlijk een blik in de hemelse troonzaal kreeg en de conversatie van de Here God met de engelen hoorde die aan Zijn rechter- en aan Zijn linkerzijde stonden. Onder hen bevond zich ook een boze geest, die een leugengeest moest worden in de mond van al de profeten van koning Achab.

De oudsten van Israël zagen al veel eerder de Here op Zijn troon, maar zij stierven niet. Zij aten en dronken in Gods tegenwoordigheid (Ex. 24). Evenals Jesaja zag ook Ezechiël de Here zitten op een hoge en verheven troon. Inderdaad, de op de troon Gezetene zag er in Ezechiël 1 uit als een Mens. We kunnen dus aannemen dat het ook in het Oude Testament gaat om manifestaties van God in de Persoon van de Zoon; dit kan niet worden beperkt tot na de vleeswording.

Er is ook een vers in het evangelie naar Matteüs, dat heel ver gaat ten aanzien van de onbelemmerde toegang van (goede) engelen in Gods tegenwoordigheid en het zien van Zijn aangezicht. In Matteüs 18:10 staat duidelijk dat de engelen van de kleinen (of: geringen) die in Christus geloven *altijd* het aangezicht zien van de Vader die in de hemelen is. Deze engelen zijn dienende geesten, die tot dienst uitgezonden worden ter wille van hen die de behoudenis zullen beërven (Hebr. 1:14).

Oude Sporen 2016

