

Hugo Bouter

Het veulen als rijdier voor de Heer

Reply

'En toen zij Jeruzalem naderden en bij Betfage kwamen aan de Olijfberg, zond Jezus twee discipelen en zei tot hen: Ga naar het dorp dat tegenover u ligt, en terstond zult u een ezelin gebonden vinden en een veulen bij haar; maak ze los en breng ze Mij. En als iemand u iets zegt, dan moet u zeggen: De Heer heeft ze nodig, en terstond zal hij ze zenden. Dit nu is gebeurd, opdat vervuld werd wat gesproken is door de profeet, die zei: 'Zeg aan de dochter van Sion: Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier'. Nadat de discipelen nu waren heengegaan en hadden gedaan zoals Jezus hun had opgedragen, brachten zij de ezelin en het veulen en legden hun kleren daarop, en Hij ging erop zitten'.

Matteüs 21:1-7

Vraag:

Reed Jezus op de ezelin of op het veulen bij Zijn intocht te Jeruzalem?

Antwoord:

Prof. J. van Bruggen wijdt in zijn commentaar op Matteüs bijna twee pagina's aan het veulen en zijn moeder. Volgens hem was het veulen het koninklijke rijdier voor de Heer, maar de aanwezigheid van het moederdier was vereist om het jonge rijdier rustig te kunnen leiden. Hij reed niet op beide dieren tegelijk, dat is praktisch gezien ook onmogelijk. Maar men legde wel op de beide dieren kleren,

terwijl Jezus daarbovenop plaatsnam, d.w.z. op de kleren die ook op zijn rijdier lagen.

Het gaat om een mannelijk ezelsveulen als het rijdier voor de Koning. Hij kwam als de Vredeking gezeten op een lastdier, niet op een strijdros (zoals straks bij Zijn wederkomst in Openbaring 19). Het was een veulen waarop nog nooit iemand had gereden (Marc. 11:2; Luc. 19:30). Dat was een eerbewijs voor de Koning, die immers niet met andere berijders te vergelijken was. Alles wat goed en nieuw is, mogen we voor Hem apart zetten. Hij heeft recht op het beste dat we Hem te bieden hebben. De Heer had het nodig (vs. 3); dat woord was voldoende voor de eigenaar – kennelijk een discipel van Hem – om het meteen af te staan.

Een en ander gebeurde in overeenstemming met de profetie van Zacharia over de Koning van Sion (vs. 4-5; Zach. 9:9). Hij kwam als een Heiland tot Zijn volk, arm, en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. Hij kwam in eenvoud en nederigheid, en Hij zocht geestelijke vrucht bij het overblijfsel van Zijn volk. Betfage betekent: huis van de vijgen. Even verderop in Matteüs 21 zien we hoe de vijgenboom wordt vervloekt, want er waren alleen bladeren, geen vrucht voor God en voor de Messias (Matt. 21:18-22). Maar er is een genadig 'totdat', wanneer de Koning opnieuw tot Zijn volk zal komen en er uit en door Hem vrucht bij hen te vinden zal zijn (Hos. 14:9).

Oude Sporen 2016

