

Gerard Kramer

# Wat de Bijbel over zichzelf zegt

## *WoordStudie*

-

---

*Ditmaal geen WoordStudie over slechts één woord, maar over het hele Woord. Wat zegt het Woord eigenlijk over zichzelf?*

In Psalm 33:6 lezen we: 'Door het *Woord des Heren* zijn de hemelen gemaakt, door de adem van Zijn mond al hun heer'.

In Psalm 33:9 staat: 'Want *Hij sprak* en het was er, *Hij gebod* en het stond er'.

Genesis 1:1 zegt: 'In den beginne *schiep God* de hemel en de aarde'.

### **Conclusie 1: God sprak al toen niemand op aarde Hem kon horen.**

Hebreeën 11:3 stelt: '*Door het geloof* begrijpen wij dat de werelden door Gods woord bereid zijn, zodat wat men ziet, niet ontstaan is uit wat zichtbaar is'.

### **Conclusie 2: Dat God begonnen is met spreken en zo geschapen heeft, weten we door het geloof**

(want dit is de zekerheid van wat men hoopt, de overtuiging van wat men niet ziet (Hebr. 11:1).

Hoe openbaarde God Zichzelf? Numeri 12:6-8 zegt ons: 'Toen zei Hij: Hoort nu mijn woorden. Indien onder u een profeet is, dan maak Ik, de HERE, Mij in een gezicht aan hem bekend, in een droom spreek Ik met hem. Niet aldus met mijn

knecht Mozes, vertrouwd als hij is in geheel mijn huis. *Van mond tot mond spreek ik met hem*, duidelijk en niet in raadselen, maar *hij aanschouwt de gestalte des HEREN*.

### Conclusie 3: God openbaarde Zich aan Mozes' oren en ogen.

Hoe weten wij dat God Zichzelf openbaarde aan Mozes? In Exodus 24:4 staat: 'En *Mozes schreef* al de woorden des HEREN op. Vroeg in de morgen bouwde hij een altaar onder aan de berg, met twaalf opgerichte stenen overeenkomstig de twaalf stammen van Israël'.

Deuteronomium 31:22 vermeldt: 'Toen *schreef Mozes* dit lied op en leerde het de Israëlieten'.

Jozua 8:32 zegt ook: 'En *dáár schreef hij (Jozua)* op de stenen een afschrift van de wet van Mozes, hetwelk hij opschreef ten aanschouwen van de Israëlieten'.

### Conclusie 4: Mozes schreef op wat hij zag en hoorde; anderen (bijv. Jozua) kopieerden zijn tekst.

Hoe maakte God aan mensen Zijn woorden bekend? Enkele teksten over inspiratie:

- 'De *Geest des Heren spreekt* door mij, *Zijn woord* is op mijn tong; *Israëls God spreekt, Israëls Rots zegt* tot mij' (2 Sam. 23:2-3).
- 'Alle Schrift is *door God ingegeven* (Gr. *theopneustos*) en nuttig om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen is, tot alle goed werk ten volle toegerust' (2 Tim. 3:16).
- 'Over deze behoudenis hebben profeten onderzocht en nagevorst die van de voor u [bestemde] *genade geprofeteerd hebben*, terwijl zij navorsten welke of wat voor een tijd de *Geest van Christus die in hen was, aanduidde*, toen Hij *tevoren getuigde* van het lijden dat over Christus [zou komen] en van de heerlijkheden daarna. Aan hen *werd geopenbaard* dat zij niet voor zichzelf, maar voor u de dingen bedienden die u nu zijn aangekondigd door hen die u het evangelie hebben verkondigd door [de] Heilige Geest die van [de] hemel is gezonden; dingen waarin engelen begerig zijn een blik te werpen' (1 Petr. 1:10-12).

- 'Want niet door de wil van een mens werd ooit profetie voortgebracht, maar <heilige> mensen *van Godswege* hebben, *door de Heilige Geest gedreven*, gesproken' (2 Petr. 1:21).

**Conclusie 5: God openbaarde Zijn woorden op een bijzondere manier aan door Hemzelf geselecteerde mensen. Daarom vormen die woorden samen Gods gezaghebbende Woord.**

---

Oude Sporen 2016

