

Hugo Bouter

Over de toekomst van de oudtestamentische gelovigen

Reply

“God had voor ons iets beters voorzien, opdat zij niet zonder ons tot volmaaktheid zouden komen.”

Hebreeën 11:40

Vraag:

Zullen de gelovigen uit het Oude Testament ook op de nieuwe aarde wonen, of hebben ze samen met de gelovigen die tot de Gemeente behoren een hemelse toekomst?

Antwoord:

Het lijkt geen twijfel dat de oudtestamentische gelovigen samen met de Gemeente worden opgenomen en ook een hemelse toekomst zullen hebben in het Nieuwe Jeruzalem (Hebr. 11:39-40). Naast de bruidsgemeente zijn er de gasten, de genodigden bij het bruiloftsmaal van het Lam, een maaltijd die duidelijk in de hemel wordt gevierd (Openb. 19:9). Denk aan de aartsvaders, aan Mozes, Job etc. Johannes de Doper, die nog tot de oudtestamentische bedeling behoorde als de voorloper van de Messias, noemt zichzelf dan ook de vriend van de Bruidegom (Joh. 3:29). Hij behoorde niet tot de Gemeente, die pas op de Pinksterdag is gevormd.

Ik denk wel dat de woningen in het Vaderhuis zijn voorbehouden aan de Gemeente. Het zijn om zo te zeggen de privévertrekken van de hemel. De Gemeente zal tevens met Christus regeren vanuit de hemel, en wel vanuit het Nieuwe Jeruzalem, dat de troonzetel is van God en van het Lam. Dat is ook het voorrecht van de oudtestamentische heiligen, die evenals de ontslapen gelovigen van de huidige bedeling zullen worden opgewekt bij Christus' komst en met verheerlijkte lichamen de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht (1 Tess. 4). Zo bereiken wij samen de volmaakte positie die God speciaal voor ons had voorzien. Onze gemeenschappelijke positie als koningen en priesters in de hemelse troonzaal wordt dan beschreven in Openbaring 4:4.

Paulus zegt immers dat allen die 'van Christus' zijn, dus allen die Zijn eigendom zijn, zullen deelhebben aan de eerste opstanding, bij de wederkomst van de Heer voor de Zijnen (1 Kor. 15:23). Dit betreft zowel oud- als nieuwtestamentische heiligen. Zij zullen allemaal deelhebben aan de *eerste* fase van deze 'uit-opstanding', de opstanding tussen de overige doden uit. De martelaren tijdens de 70e jaarweek van Daniël zullen deelhebben aan de *laatste* fase van de eerste opstanding (Openb. 20:4).

Daarnaast zijn er nog de gelovigen uit het herstelde Israël en uit de volken, die levend het Vrederijk zullen binnengaan op aarde bij de verschijning van de Heer in heerlijkheid (Ps. 22:26-32). Zij zullen daarna – bij het aanbreken van de eeuwige toestand – worden verplaatst naar de nieuwe aarde. Hoe de overgang van het Vrederijk naar de eeuwige toestand precies zal verlopen en hoe de op aarde levende heiligen hun opstandingslichaam zullen krijgen, is stilzwijgend inbegrepen in de mededelingen van Openbaring 21. Ook in 2 Petrus 3 wordt er niet over uitgeweid. God zal voortdurend bij hen wonen, want de tabernakel van God is dan bij 'de mensen' (Openb. 21:3). De vroegere verschillen tussen naties, talen en volken zijn dan voorgoed verdwenen (vgl. 1 Kor. 10:32 voor het onderscheid in de huidige bedeling).

Ik denk dat alleen de eerste 8 verzen van Openbaring 21 expliciet de eeuwige toestand beschrijven, waarin op aarde alleen nog sprake is van 'de mensen'. De volken zijn pas ontstaan na de torenbouw van Babel, en ze zijn het gevolg van een goddelijk oordeel dat niet meer zal bestaan in de eeuwige toestand. Er zal dan geen enkele vloek meer zijn. De verlost mensheid op de nieuwe aarde vormt collectief het volk van God. De Gemeente mag het allemaal vanuit de hemel mee beleven als Gods *hemelse* volk. De hemelse heiligen verschijnen tijdens het Vrederijk telkens vanuit de hemel om – evenals de engelen – gestalte te geven aan de Christusregering. Vanuit Sion zal de Heer echter Zijn heerschappij op aarde doen uitgaan, met deze ondersteuning vanuit het hemelse Jeruzalem.

Het perspectief van het Oude Testament reikt niet zover. In Jesaja 65 en 66 moet onder de nieuwe hemel en de nieuwe aarde het Vrederijk worden verstaan, want in deze hoofdstukken is telkens nog sprake van een vloek (Jes. 65:15, 20; 66:24). De gevolgen van de zondeval zijn hier nog niet helemaal weggenomen.

En wat betreft de toekomst van de ongelovigen: de tweede opstanding, namelijk die van alle doden die in ongelof zijn gestorven, vindt pas plaats aan het einde van het Vrederijk (Openb. 20:5). Deze opstanding resulteert voor alle betrokkenen in de tweede dood, de poel van vuur (Openb. 20:11-15). Dat is uitermate ernstig.

Oude Sporen 2015

