

Hugo Bouter

# Komt het kwaad uit Gods hand?

*“Wil mij toch overvloedig zegenen en mijn gebied vergroten; laat Uw hand met mij zijn; weer van mij het kwade, zodat mij geen smart treft!”*

1 Kronieken 4:10

---

Het is wel nuttig, denk ik, om wat dieper in te gaan op het gebed van Jabes en zijn gebed om bewaring voor het kwaad. ‘Weer van mij het kwade’, kunnen wij op twee manieren opvatten: (1) er is kwaad in de zin van onheil of rampen, maar er is (2) ook kwaad in de zin van geestelijke of morele boosheid. Vermoedelijk doelde Jabes in zijn gebed op het eerste aspect, dus bewaring voor ramp of ongeval. Ook die dingen komen ons uit Gods hand toe. Dit heeft te maken met Zijn voorzienigheid: ‘Komt niet uit de mond des Allerhoogsten het kwade en het goede?’ (Klaagl. 3:38). ‘Ik ben de Here, en er is geen ander, die het licht formeer en de duisternis schep, die het heil bewerk en het onheil schep; Ik, de Here, doe dit alles’ (Jes. 45:7). ‘Geschiedt er een ramp in een stad, zonder dat de Here die bewerkt?’ (Amos 3:6). De Statenvertaling en de HSV gebruiken hier ook het woord ‘kwaad’. We kunnen ook denken aan de geschiedenis van Job en al de rampen die de satan over hem bracht. We kunnen niet aannemen dat ‘God er niet in was’, want het gebeurde allemaal onder Gods toelating. Maar de beproevingen hebben altijd een doel, ze zijn zeker niet willekeurig. We groeien erdoor en de moeiten leren ons werkelijk vrij te zijn in Christus.

Vergelijk wat in Romeinen 5, Jakobus 1 en 1 Petrus 1 staat geschreven over het nut van beproevingen en/of verzoeken.

Nu komen we vanzelf bij het tweede aspect: een moeilijkheid kan ook een verzoeking tot zonde voor ons worden, en wel (1) door ons eigen boze hart, (2) door de wereld die in het boze ligt, en (3) door de verleidende macht van de

boze die zowel de wereld als het zondige vlees gebruikt om ons te doen struikelen. Dan hebben we dus met kwaad in morele of geestelijke zin te maken. Deze vormen van kwaad zijn inderdaad niet uit God, zoals Jakobus duidelijk stelt (Jak. 1:13).

Uiteraard is God volkomen goed en volkomen te vertrouwen. Maar om Zijn liefdeplannen te vervullen, kan Hij allerlei middelen en wegen gebruiken (als Hij dat wil), zoals moeite en tegenspoed en het woeden van de tegenstander. Dat is een kwestie van Zijn soevereiniteit. Ik heb al gewezen op het voorbeeld van Job, maar we kunnen ook denken aan de veelbewogen geschiedenis van het volk Israël: de tocht door de woestijn, de verovering van het Beloofde Land, en later de wegvoering naar Babel etc. Al de moeitevolle dingen die hen overkwamen, zijn ook tot voorbeeld voor ons beschreven, op wie de einden van de eeuwen zijn gekomen. En al deze ervaringen doen ook een appèl op onze eigen verantwoordelijkheid om van het kwade te wijken (vgl. Job 1:8; 2:3; 1 Kor. 10:1-13).

---

### Oude Sporen 2015

