

Anton van de Haar

# De heiligheid van Gods huis

*“... de heiligheid is uw huis tot sieraad, o Here, tot in lengte van dagen”*

Psalm 93:5b

---

## Heiligheid is enerzijds een toekomstige realiteit

In het duizendjarig Vrederijk – waarbij we in Psalm 93 mijns inziens worden bepaald – is bovenstaande tekst realiteit, volledig en definitief. Niets onreins of onheiligs zal het Huis van God dan ontwijden of ontheiligen. Nooit zal er nog, zoals in de dagen van Ezechiël, afgoderij worden bedreven<sup>1</sup>. Nooit zullen er nog, zoals tijdens de regering van Antiochus IV Epifanes (215-164 v. Chr.), varkens worden geofferd<sup>2</sup>. Evenmin zullen er ooit, zoals ten tijde van Christus' omwandeling op aarde, handelaren moeten worden uitgedreven<sup>3</sup>. Nooit zal een sterveling, zoals halverwege de komende zeventigste jaarweek, zichzelf er nog tot God uitroepen<sup>4</sup>. Niets van dat alles. Nee, deze komende Tempel in het Jeruzalem van het Messiaanse Rijk zal nooit ontheiligt worden. Heiligheid zal haar tooien, haar tot sieraad zijn. Zolang ze blijft bestaan, of zoals het vers vervolgt: *“tot in*

---

<sup>1</sup> Zie Ezechiël 8

<sup>2</sup> Zie het apocriefe boek 1 Makkabeeën 1:46-47: “De tempel en de priesters werden ontwijd. Er werden altaren gebouwd en heiligdommen en tempeltjes ingericht voor afgodsbeelden, en er werd vlees van varkens en andere onreine dieren geofferd”.

<sup>3</sup> Zie Johannes 2:13-22; Matteüs 21:12-13; Marcus 11:15; Lucas 19:45-46.

<sup>4</sup> Zie 2 Tessalonicenzen 2:3-4.

*lengte van dagen*". Tijdens het Vrederijk is dat uiteindelijk en onveranderlijk de heerlijke werkelijkheid.

## Het is anderzijds een aan ons gestelde maatstaf

Anderzijds kent Psalm 93:5b een geestelijke toepassing. Ik bedoel daarmee: we kunnen het ook als maatstaf voor onszelf beschouwen. Of anders: als streefdoel. Immers, vanaf het Oude Testament tot in de tegenwoordige bedeling is dat onveranderd Gods bedoeling geweest en gebleven: *"Weest heilig, want Ik ben heilig"* (1 Petr. 1:16; Lev. 11:44, 45; 19:2; 20:7).

Vandaag is de Gemeente, gevormd door gelovige Joden en heidenen, de tempel van God. Luister bijvoorbeeld naar 1 Korintiërs 3:16: *"Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?"* Vervolgens stelt Paulus dat deze tempel heilig is: *"want de tempel van God is heilig, en deze tempel bent u"* (1 Kor. 3:17b). Ontegenzeggelijk wordt daarbij gedacht aan haar onveranderlijke positie in Christus. Met andere woorden: zoals God haar ziet in Christus. Alleen in Hem is zij immers heilig, volkomen en onveranderlijk heilig.

Maar in haar veranderlijke toestand – anders gezegd: in haar dagelijkse praktijk – is heiliging steeds noodzakelijk. Daarbij betreft het een doorgaand proces. Daarom stelt de apostel Paulus in 1 Tessalonicenzen 4:3a: *"Want dit is de wil van God: uw heiliging"*. Dit geldt zowel individueel als collectief. Concreet betekent dit eenvoudig: minder van het vlees, en tegelijkertijd meer van de Geest. De Heilige Geest immers bewerkt onze heiliging. Volgens 2 Tessalonicenzen 2:13 zijn gelovigen verkoren tot behoudenis, namelijk *"in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid"*. Zullen we de leiding telkens opnieuw overgeven aan Gods Geest? Zowel individueel als collectief. Opdat onze veranderlijke, dagelijkse toestand meer en meer overeenkomt met onze onveranderlijke, eeuwige positie. Opdat u en ik daarmee in toenemende mate door heiligheid worden gesierd.

---

Oude Sporen 2015

