

Stille nacht

De geschiedenis van het lied 'Stille nacht'



Geen kerstlied is zo populair als 'Stille Nacht'. Het lied heeft zelfs de status van 'immaterieel werelderfgoed' van UNESCO gekregen. De geestelijke vaders van dit lied zijn de dichter Joseph Mohr en de componist Franz Xavier Gruber, beiden van heel eenvoudige komaf. Mohr was in 1792 in Salzburg geboren als zoon van een gedeserteerde soldaat. Gruber

(1787) was de zoon van een arme linnenwever uit het noorden van Oostenrijk. Hij was dorpsonderwijzer en organist en kon lange tijd het hoofd maar net boven water houden. Pas op latere leeftijd kon hij in Hallein als zelfstandig kerk- en stadsmusicus een beter belegde boterham verdienen.

Beiden kwamen elkaar beroepsmatig tegen in het plaatsje Oberndorf, waar de één hulppastor van de Sankt Nikola Kirche was en de ander organist en onderwijzer. Mohr had in dat jaar al een gedicht geschreven met de titel 'Stille Nacht'. Op de ochtend van 24 december van 1818 gaf hij de tekst aan Gruber, met het verzoek er een 'eenvoudig tweestemmig lied met gitaarbegeleiding' van

te maken. Gruber ging die middag nog aan het werk en kon 's avonds al zijn compositie aan Mohr overhandigen.

Er was iemand die gitaar kon spelen en die begeleidde die avond de melodie van het nieuwe lied. Het werd daar direct zeer geliefd en werd in verschillende landen verspreid, eerst onder de titel 'Lied van de hemel', later is het onder de titel 'Stille nacht' over de hele wereld bekend geworden en in vele talen vertaald.

O, dat iedereen gegrepen mocht worden door de eenvoudige woorden van het kerstevangelie, zoals ze destijds spraken tot het hart van Josef Mohr: 'U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus de Heer in de stad Davids' (Luc. 2:15). Dit 'u' geldt allen.

Ook u die misschien verdwaald bent en verstrikt in de zonde, die gebukt gaat onder zorgen, die een Heiland en Verlosser nodig hebt. Christus de Heer kwam voor u in deze wereld en Hij stierf ook voor u. Het zal alleen een 'stille en een heilige nacht' zijn voor u, als u Hem hebt aangenomen als uw Heiland en Heer.

*Stille nacht, heilige nacht,
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal
werd geboren in Betlehems stal.
Hij, der schepselen Heer
Hij, der schepselen Heer.*

*Hulp'loos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint.
Ook voor mij hebt G' Uw rijkdom ontzegd,
werd G' in stro en in doeken gelegd.
Leer m' U danken daarvoor
Leer m' U danken daarvoor.*

*Stille nacht, heilige nacht,
Heil en vreê wordt gebracht,
aan een wereld, verloren in schuld.
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen! Gode zij d' eer
Amen! Gode zij d' eer.*

Oude Sporen 2014

