

Hugo Bouter

# Zijn er nu nog apostelen?

## *Reply*

1 Korintiërs 9:1 e.a.

---

### **Vraag over het apostelschap**

*Iemand probeerde met teksten (vooral uit Handelingen) te bewijzen dat er nu nog wel degelijk apostelen zijn. Ik heb toen gezegd dat een kenmerk van een apostel is dat hij de Heer Jezus moest hebben gezien (1 Kor. 9:1). Maar die tekst vond hij niet overtuigend.*

### **Antwoord**

Het apostelschap wordt in vele Schriftgedeelten beperkt tot dat van de twaalf apostelen, die de Heer tijdens Zijn leven op aarde had uitgekozen en uitgezonden. We zien dat niet alleen in de evangeliën, maar ook in het boek Handelingen – met name in Handelingen 1. Het twaalftal werd weer volledig gemaakt door de verkiezing van Mattias (Hand. 1:2-5, 13, 21-26). Later in dit boek vinden we het apostelschap van Paulus, dat zijn oorsprong vond in een bijzondere verschijning van de Heer uit de hemel (Hand. 9). Dit is het kenmerkende verschil tussen het apostelschap van de twaalf en dat van Paulus, zoals Jakobus, Petrus en Johannes ook erkenden tijdens hun ontmoeting met Paulus en Barnabas in Jeruzalem (Gal. 2:7-9). Paulus zou de grote apostel van de volken worden, van de niet-besnedenen. Later werd Barnabas, die samen met Paulus werd uitgezonden vanuit Antiochië in Syrië, om die reden ook een apostel genoemd (Hand. 14:4, 14).

Het woord apostel, d.i. gezant, kan nog in iets ruimere zin worden gebruikt. Er zijn nu nog steeds apostelen in de algemene zin van ‘gezanten van Christus’ (zie 2 Kor. 5:20), maar zij behoren niet tot de beperkte kring van apostelen en

profeten die in de eerste eeuw de grondleggers van de Gemeente zijn geweest volgens Efeziërs 2:20 (vgl. ook Openb. 21:14, waar sprake is van de 12 apostelen van het Lam). Het fundament van de Gemeente is eens voor altijd door hen gelegd, en dit kan niet worden herhaald (1 Kor. 3:10-11).

Maar reeds in de begintijd waren er valse profeten en leraars, die claimden heel speciale apostelen te zijn, zgn. super-apostelen, maar Paulus wees hen af (zie 2 Kor. 11 en 12). Dat is in onze tijd ook nog zo, dat mensen claimen een bijzondere apostolische status en gezag te hebben. Als dat waar zou zijn, zouden we ook moeten geloven in eventuele nieuwe (buitenbijbelse) openbaringen, die dan hetzelfde gezag als de heilige Schrift zouden bezitten. Dan tasten we het fundament van de Gemeente aan, en dat is een ernstige zaak!

---

Oude Sporen 2014

