

De hades als de plaats van de pijn

Lukas 16:19-31

De geschiedenis van de rijke man en de arme Lazarus geeft ons inzicht in de gedachten en gevoelens van de mensen die in ongeloof zijn gestorven en hun ogen hebben toegesloten, om ze in de hades weer te openen.

1. De hades is de plaats van smart en van pijn (vs. 23, 24, 25, 28). De rijke man ervaart ook lichamelijke pijn en heeft dorst in de vlam van het vuur (vs. 24). Hij verlangt ernaar zijn tong te verkoelen met water, maar het wordt hem niet toegestaan door vader Abraham.
2. Het is ook de plaats van ontzuivering en het besef van verlies. De rijke man ziet Abraham en ook Lazarus, die vertroost wordt; en hij realiseert zich hoe anders zijn toestand nu is.
3. Hij beseft de onomkeerbaarheid van zijn eigen situatie en vreest voor de toekomst van zijn vijf broers, als zij zich niet bekeren en serieus gaan luisteren naar Mozes en de profeten. Hij lijdt hieronder.
4. De rijke man beseft ook dat er voor hemzelf geen redding meer mogelijk is, en dat de hades geen uitgang heeft. Hij verlangt alleen naar enige verzachting van de pijn.
5. Het is voor hemzelf nu te laat om zich te bekeren en zijn beide gebeden kunnen niet worden verhoord (vs. 24-26; 27-31).

¹ uit het Duits vertaald en bewerkt.

6. Wij vinden hier dus geen spoor van de vernietigingsleer, of een nirwana (= uitblussing van alle verlangens en begeerten); evenmin de gedachte aan een tijdelijk verblijf of een louteringsperiode (vagevuur), of een terugkeer in een andere aardse vorm van bestaan (reïncarnatie).
 7. Het is gelukkig nu nog de genadetijd voor allen die hier op aarde leven, en de dag van het heil voor allen die zich met oprecht berouw over hun zonden tot God wenden.
-

