

Gerard Kramer

# Het slotwoord van het boek Handelingen: ‘ongehinderd’

## *Woordstudie*

Handelingen 28:37

---

Met het woord ‘ongehinderd’ (Gr. *akoolutoos*) sluit Lucas het boek Handelingen af. Hij schrijft in Handelingen 28:30-31 het volgende over Paulus: ‘Hij nu bleef twee hele jaren in zijn eigen huurwoning, en hij ontving allen die bij hem binnenkwamen, predikte het koninkrijk van God en leerde aangaande de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, ongehinderd’. Twee jaar lang verbleef Paulus in zijn eigen huurwoning, waar hij weliswaar onder huisarrest stond (vgl. de verzen 16 en 20), maar waar hij een grote mate van vrijheid genoot. Allen die naar hem toekwamen, ontving hij. De volgende activiteiten ontplooiden de apostel tijdens deze ontvangsten:

1. hij predikte het koninkrijk van God, d.w.z. hij proclameerde dit koninkrijk als een heraut van de Koning;
2. hij gaf onderwijs over Degene die nu al principiële alle macht heeft, al regeert Hij nog niet met zichtbare majesteit: de Heer Jezus Christus.

Beide activiteiten ondernam Paulus (a) met alle *vrijmoedigheid*, d.w.z. hij voelde zich innerlijk volkomen vrij om te spreken en hield niets achter; (b) *ongehinderd*, d.w.z. dat er ook van buitenaf niets of niemand verhinderde dat hij met wie hij maar wilde over het koninkrijk van God en over de Heer Jezus Christus sprak.

Overigens heeft de apostel in deze periode naast mondelinge ook schriftelijke arbeid verricht: de brieven aan de Efeziërs, de Kolossenzen, Filemon en de Filippenzen zijn tijdens Paulus' gevangenschap geschreven.

De woordcombinatie 'twee hele jaren (...) ongehinderd' (vs. 30-31) suggereert dat er aan het eind van die twee jaren een verandering heeft plaatsgevonden. Hier kan gedacht worden aan het proces waarin Paulus' beroep op de keizer is behandeld. Dit zal hebben geresulteerd in zijn vrijspraak en vrijlating (vgl. Fil. 1:25; 2:24; Filemon:22 en 2 Tim. 4:16). De suggestie dat het proces mogelijk niet heeft plaatsgevonden, is strijdig met Handelingen 27:24, waar staat dat tijdens de zeereis een engel van God Paulus verzekerde dat hij voor de keizer moest verschijnen. Maar hiermee zijn we al buiten het bestek van het boek Handelingen gegaan. Het boek eindigt immers met de prediking van het evangelie in het hart van het Romeinse rijk. Begonnen in Jeruzalem, was het via Judea en Samaria in Antiochië terechtgekomen, en vandaar via de steden in Klein-Azië, Macedonië en Griekenland opnieuw in Jeruzalem, en vandaaruit via Caesarea in de grote stad Rome.

Opmerkelijk is dit laatste woord van Handelingen. Velen hebben het een vreemd slot gevonden, maar het kan beter als een *indrukwekkend* slot beschouwd worden. Het laatste woord van het boek is ook in de Griekse tekst dit woord 'ongehinderd'. Lucas laat zo zien op hoeveel manieren de prediking van het evangelie gehoor heeft gevonden, maar ook op heftige tegenstand is gestuit. De 'grote draak, de oude slang, die genoemd wordt duivel en de satan, die het hele aardrijk misleidt', de 'aanklager van onze broeders' (Openb. 12:9-10), die graag gezien had dat de predikers vroegtijdig hadden gezwegen, heeft de volgende zaken niet kunnen verhinderen:

1. dat op Gods tijd en wijze de apostel Paulus de belangrijke wereldstad Rome heeft bereikt;
2. dat Paulus daar precies gedaan heeft wat de grote tegenstander van God altijd heeft proberen te verhinderen: het centraal stellen van Gods koninkrijk en het geven van onderwijs over Hem die het Middelpunt van dit koninkrijk vormt, de Heer Jezus Christus, die spoedig over de hele schepping regeren zal.

*Hem, de Koning der koningen en de Heer der heren zij daarom de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid!*

---

Oude Sporen 2014

