

Peter Cuijpers

Bethesda, huis van barmhartigheid

'Nu is er in Jeruzalem aan de Schaapspoort een vijver, die in het Hebreeuws bijgenaamd wordt Bethesda, met vijf zuilengangen. Daarin lag een menigte zieken, blinden, kreupelen, verdorden, die wachtten op de beroering van het water.'

Johannes 5:1-11

Bethesda

De geschiedenis die we willen overdenken, verplaatst ons naar de vijver Bethesda te Jeruzalem. De naam Bethesda betekent: 'huis van barmhartigheid'. Jezus, de goede Herder, zag bij de Schaapspoort een menigte zieken, blinden, kreupelen en verlamden. Onder hen bevond zich een man die al achtendertig jaar ziek was. Hij was hulpbehoevend en totaal afhankelijk van anderen.

De Heer zag hem liggen en was met barmhartigheid over hem bewogen. Hij wist exact wat er met hem aan de hand was, en Hij benaderde hem met de vraag: *'Wilt u gezond worden?'* Let wel: hier wordt tevens de geestelijke toestand van het volk van God onder de wet uitgebeeld; het gaat niet om de situatie van ongelovige mensen. Net zoals deze man zijn ook tal van christenen verlamd. Ze zijn niet in staat te wandelen volgens Gods maatstaven. Ze willen wel genezen worden, maar kunnen het niet in eigen kracht.

Dit kan verschillende oorzaken hebben. Het kan zijn dat ze een verkeerde voorstelling hebben van het evangelie. Misschien krijgen ze niet het juiste onderwijs, en wordt hun voorgehouden dat ze zelf de wet van God moeten volbrengen. Ze doen hun uiterste best om volgens Gods maatstaven te leven, maar telkens weer ervaren ze dat ze zelf niet de kracht hebben aan de rechtvaardige eis van de wet te voldoen. Velen zakken dan ook weg in het moeras van de moedeloosheid. De wil om het goede te doen is wel aanwezig, maar niet de geestelijke kracht: *'Want het goede dat ik wil, doe ik niet; maar het kwade dat ik niet wil, dat bedrijf ik'* (Rom. 7:18-19). Om wanhopig van te worden: *'Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit dit lichaam van de dood? God zij echter dank door Jezus Christus onze Heer'* (Rom. 7:24-25).

Er is dus hoop! De verlamde zocht zijn heil en toevlucht bij de mensen. Maar zoals vele anderen ervaren hebben, kwam ook hij bedrogen uit. In het huis van de barmhartigheid is er echter Eén, bij Wie wij nooit bedrogen uitkomen. Het is Jezus Christus, Die met barmhartigheid over ons bewogen is. Hij wil niets liever dan dat wij 'gezond' worden, en onze weg met blijdschap vervolgen.

De gemeente als huis van barmhartigheid

De gemeente van God zou ook een huis van barmhartigheid, een waar Bethesda moeten zijn. Een plek waar mensen die geestelijk blind, kreupel en verdord zijn, hulp ontvangen. Vele kerken en gemeenten in Nederland hebben zich tot doel gesteld een missionaire gemeente zijn. De taak is zoveel mogelijk buitenkerkelijken in de gemeente te brengen. Hier is niets tegen in te brengen, want elke gemeente behoort een missionaire gemeente te zijn.

Als wij het boek Handelingen erop naslaan, ontdekken wij dat de gemeente vanaf haar prille bestaan een missionair karakter had. Laten we dus vooral ermee doorgaan missionaire gemeenten te zijn. Maar is er in onze gemeenten ook sprake van herderlijke zorg? Bekommeren wij ons ook over hen die 'binnen' zijn, of is ons oog alleen gericht op hen die 'buiten' zijn?

In het huis van de barmhartigheid ging het er toen behoorlijk onbarmhartig aan toe (Joh. 5:7). Hier gold het recht van de sterkste. In de wereld is dat een normaal verschijnsel, maar in de gemeente van God gelden andere normen. God Zelf was in de Persoon van Jezus Christus te midden van Zijn schapen gekomen. Het moment was aangebroken dat de profetie van Ezechiël in vervulling ging: *'Zie, Ik zal Zelf naar Mijn schapen vragen en naar hen omzien; zoals een herder naar zijn kudde omziet, wanneer hij te midden van zijn verspreide schapen is'* (Ezech. 34:11). De Heer Jezus

bekommerde Zich om de zwakken. Hij was met ontferming bewogen over Zijn schapen, en wij zouden dit dus ook moeten zijn! Er zijn tal van gemeenten die zich weliswaar Bethesda noemen, maar alleen de naam op de voorgevel van een gebouw maakt van een gemeente nog geen echt Bethesda!

