

Tot hiertoe heeft de Heer geholpen

Gedicht

1 Samuël 7:12

*Tot hiertoe heeft ons de Heer geholpen! ¹
In elke nood stond Hij ons bij;
Zijn machtige arm wilde ons beschermen,
Hij deed ons wand'len aan Zijn zij.*

*Tot hiertoe heeft ons de Heer geholpen!
Zijn goedheid kent noch paal, noch perk;
Hij schonk ons duizend zegeningen,
Zijn liefde is als de dood zo sterk!*

*Tot hiertoe heeft ons de Heer geholpen!
Hij gaf ons krachten voor de strijd.
Bij al onze struikelingen
bleef Hij tot helpen steeds bereid.*

*Tot hiertoe heeft ons de Heer geholpen!
Genade steunde ons keer op keer.
Onwankelbaar zijn Gods beloften.
Geen trouwer God dan God de Heer.*

¹) Bewerking liedtekst door: H.Bouter. Eben-Haëzer betekent: steen van de hulp

*Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen!
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid.
Wat ook verandert of verdwijnt,
Hij blijft Dezelfde t' allen tijd.*

*Dus buigen we ons in aanbidding neer
voor U, o onze God en Heer!
Aan U vertrouwen wij ons leven,
de toekomst en geheel ons lot!*

Oude Sporen 2014

