

Hugo Bouter

Een nieuw gebod geef Ik u

“Een nieuw gebod geef Ik u: dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u heb liefgehad, dat ook u elkaar liefhebt. Hieraan zullen allen weten dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt”.

“Geliefden, geen nieuw gebod schrijf ik u, maar een oud gebod, dat u van het begin af hebt gehad. Dit oude gebod is het woord dat u gehoord hebt. Anderzijds is het een nieuw gebod dat ik u schrijf, dat waar is in Hem en in u, omdat de duisternis voorbijgaat en het waarachtige licht al schijnt”.

“Want dit is de boodschap die u van het begin af hebt gehoord, dat wij elkaar zouden liefhebben”.

“En nu vraag ik u, uitverkoren vrouw, niet alsof ik u een nieuw gebod schreef, maar dat wat wij van het begin af hebben gehad: dat wij elkaar zouden liefhebben”.

Johannes 13:34-35; 1 Johannes 2:7-8; 3:11; 2 Johannes :5

Gods gebod aan Israël werd gegeven aan de natuurlijke mens, om hem op de proef te stellen en hem als zondaar aan zichzelf te ontdekken. Christus geeft een *nieuw* gebod aan Zijn discipelen, omdat er nu een geheel *nieuw* begin is voor verlorene zondaren op grond van het volbrachte werk aan het kruis en de daaropvolgende uitstorting van de Heilige Geest op aarde.

Christus geeft dit liefdegebod aan Zijn volgelingen als de Zoon van de liefde van de Vader. Hij heeft die liefde volkomen geopenbaard tijdens Zijn leven hier op aarde en bovenal door Zijn zelfovergave op Golgota. Het is niet zoals het gebod van de Sinai, dat met donker en bliksem gepaard ging, maar het komt als het ware uit het Vaderhuis en het Vaderhart. De Zoon heeft de liefde van de Vader op

aarde gemanifesteerd. Het nieuwe gebod gaat ook verder dan de hoofdsom van de wet, waarbij de mens in zekere zin het uitgangspunt blijft en ertoe wordt opgeroepen de naaste lief te hebben zoals *zichzelf*.

Het is een nieuw gebod door de komst van de Zoon hier op aarde, en het geldt vanaf 'het begin', d.i. Zijn openbaring in het vlees en al de zegenrijke gevolgen die dit met zich meebracht. De apostel Johannes herhaalt slechts dit nieuwe/oude gebod (1 Joh. 2:7-8). Het is *oud* doordat de Heer het al aan Zijn discipelen had bekendgemaakt tijdens de afscheidsgesprekken die Hij met hen voerde in de bovenzaal (Joh. 13-17). Maar het is tegelijkertijd ook *nieuw* doordat wij nu achter de heilsfeiten staan van het volbrachte werk op het kruis en de komst van de Heilige Geest, die in ons woont en die ons ook de kracht geeft om aan de hoge norm van Christus te voldoen. Het uitgangspunt is Zijn eigen liefde voor de Zijnen (Joh. 13:34).

Oude Sporen 2016

