

Gibea Gods, en Sauls ontmoeting met de profeten

'Daarna zult u te Gibea Gods komen, waar de bezetting der Filistijnen ligt. Zodra u daar de stad ingaat, zult u een schare profeten tegenkomen, die van de hoogte afdalen (...). Dan zal de Geest des HEREN u aangrijpen; u zult met hen in geestvervoering raken en tot een ander mens worden'.

1 Samuël 10:5-6

Drie tekenen

Nadat Saul door Samuël tot koning is gezalfd, kondigt Samuël hem drie tekenen aan die het geloof van Saul moeten versterken:

(1) Ten eerste zullen hem twee mannen ontmoeten bij het graf van Rachel, en tot hem zeggen: de ezelinnen die u bent gaan zoeken, zijn terecht en uw vader is nu heel bezorgd om u. (2) Als tweede teken zullen hem drie mannen ontmoeten bij de terebint van Tabor. Ze hebben drie bokjes, drie broden en een kruik wijn bij zich, en zullen twee van de broden aan Saul geven, die hij van hen moet aannemen. (3) En ten derde zal hij in Gibea een groep profeten tegenkomen die in geestvervoering zijn. Dan zal de Geest van God hem aangrijpen en zal hij ook in geestvervoering raken.

Deze tekenen staan in verband met Sauls toekomstige koningschap. Ze moesten hem bemoedigen, en hem ervan overtuigen dat God met hem was (vs. 7). We laten de eerste twee tekenen buiten beschouwing, en houden ons bezig met het derde teken: Sauls ontmoeting met de profeten bij Gibea.

De heuvel Gods

Gibea, betekent heuvel of hoogte. In vers 5 wordt gesproken over Gibea Gods. Een heuvel is een plaats die boven het normale aardse niveau ligt. Geestelijk gesproken is het een verheven plaats, waar we met God in verbinding kunnen staan, waar we met God gemeenschap hebben. Gibea was ook de woonplaats van Saul (vs. 26; 11:4). Ten tijde van deze geschiedenis was Gibea bezet gebied – daar lag *de bezetting van de Filistijnen*¹. De Filistijnen hadden dus grip op Gibea.

¹ Het is aan te nemen dat Gibea niet daadwerkelijk bezet was door de Filistijnen, maar dat er in de buurt garnizoenen lagen van de Filistijnen. Dat zij wel degelijk controle hadden over Gibea, blijkt echter uit 1 Samuël 13:19-20. De Filistijnen hadden bepaald dat er in het hele land Israël geen zwaarden of speren gemaakt mochten worden.

Hoe droevig is het als de *'heuvel Gods'*, de plaats waar wij met God gemeenschap mogen hebben, wordt beïnvloed door de Filistijnen.

De Filistijnen

De Filistijnen zijn in de Bijbel een beeld van naamchristenen, die zich op het terrein van God bevinden maar daar niet thuishoren. 'Onbesnedenen' worden ze genoemd (Richt. 14:3; 15:18); natuurlijke mensen die niet opnieuw geboren zijn en Gods Geest niet bezitten. Ze noemen zich christen, maar ze zijn 'onbesneden'. Het zijn mensen in het vlees, en mensen in het vlees kunnen God niet behagen; ze hebben de Geest van Christus niet en behoren Hem dan ook niet toe (Rom. 8:8-9). De Filistijnen kwamen volgens Amos 9:7 van het eiland Kaftor, dat is Kreta. Ze waren een zeevarend volk en ze zijn via de zee richting Egypte getrokken en van daaruit het land Kanaän binnengekomen. Echter niet door de Jordaan (ze zijn in type niet met Christus gestorven en opgestaan), maar via een 'eigen weg' (Ex. 13:17). Dat was een korte weg van elf dagen, zonder het vlees in de dood te moeten brengen.

Onder de 'Filistijnen' bevinden zich wetenschappers, predikanten en theologen. Mensen met indrukwekkende titels voor hun naam. Zij willen ons wijsmaken dat we het scheppingsverhaal niet letterlijk moeten nemen, dat we de wonderen van de Heer Jezus met een korreltje zout moeten nemen, dat Jezus op het kruis is gestorven maar niet uit de dood is opgestaan, enzovoort. Daarom zijn de 'Filistijnen' zo bang dat het volk van God de beschikking heeft over zwaarden of speren (1 Sam. 13:19). De zwaarden en speren spreken namelijk van het Woord van God, waarmee we deze vijanden kunnen verslaan (Ef. 6:17; 2 Tim. 3:16-17).

Gibea was de woonplaats van Saul. Hij had zich kennelijk erbij neergelegd dat de Filistijnen hier de macht hadden. Hij ondernam geen enkele poging de garnizoenen van de Filistijnen te verdrijven. Het was Jonatan, zijn zoon, die de bezetting van de Filistijnen

versloeg (1 Sam. 13:3). Maar Saul ging met de eer strijken, zoals we lezen:

'Terzelfder tijd liet Saul in het gehele land op de hoorn blazen, want hij dacht: De Hebreëen moeten het vernemen. Zo hoorde geheel Israël de boodschap: Saul heeft de bezetting der Filistijnen verslagen' (1 Sam. 13:3b-4).

Saul onder de profeten

Ondanks de aanwezigheid van de Filistijnen bevonden zich op de heuvel Gods profeten. In vers 5 staat dat een groep profeten van de hoogte (Gibea) afdaalde en in geestvervoering verkeerde. Zoals Samuël had voorzeggd kreeg Saul een ontmoeting met deze profeten. De Geest des Heren greep hem aan, en ook hij raakte in geestvervoering (vs. 6, 10-12).



Hoe bemoedigend te weten dat er op de plaats die werd beïnvloed door de Filistijnen, profeten waren! Hoe zwak de toestand onder het volk van God ook mag zijn, er zullen altijd profeten zijn die ons Gods gedachten bekendmaken (vgl. 1 Kon. 19:10,18). De profeten waren in geestvervoering, en daalden af van de hoogte. Zij kwamen dus van de heuvel Gods, waar ze een ontmoeting met God hadden gehad.

Voor 'profeten' geldt dat zij hun profetische dienst pas kunnen uitoefenen als zij eerst op de heuvel Gods zijn geweest. Voordat we profeteren (vgl. 1 Kor. 14:3), doen we er goed aan éérst de heuvel Gods te beklimmen. Dit kost enige inspanning, maar als we in 'geestvervoering' willen raken, zullen we deze moeite moeten nemen!

'Dan zal de Geest des HEREN u aangrijpen; (...) en tot een ander mens worden' (vs. 6).

Mensen die door de Heilige Geest worden aangegrepen, zullen veranderen: het worden andere mensen. Het is aan hen te horen en te zien dat Gods Geest hen heeft aangegrepen (vs. 11b; vgl. Hand. 2:1-13). De verandering bij Saul was echter niet van blijvende aard. We lezen dat hij twee keer in geestvervoering is geraakt: hier te Gibea, en te Najot bij Rama, toen hij David op de hielen zat (1 Sam. 19:23-24). In nieuwtestamentische taal was hij verlicht geweest, en had hij van de hemelse gaven geproefd; hij was tijdelijk deelgenoot van de Heilige Geest geworden (Hebr. 6:4-5).

Saul was ongehoorzaam, en gaandeweg ontpopte hij zich als een afvallige. Toen hij stevig op de troon zat, richtte hij al zijn haat op David, de man naar Gods hart, de gezalfde van de HERE, een type is van de Heer Jezus. Saul was bang dat hij zijn troon aan David moest afstaan, en daarom moest David het ontgelden. Omdat Saul een boos en ongelovig hart had, werd hij door God verworpen. In de strijd met de Filistijnen stierf hij oneervol door zich in zijn eigen zwaard te werpen. De Filistijnen hakten zijn hoofd af en hingen zijn lijk als een trofee aan de muur van Bet-San (1 Sam. 31).

Is Saul ook onder de profeten?

We hebben overdacht dat Saul te Gibea woonde, en jammerlijk aan zijn einde is gekomen. Het is dus mogelijk dat iemand in de nabijheid van God verkeert, aangegrepen wordt door de Geest, ja, zelfs in geestvervoering kan raken en met de profeten van God profeteert, en toch verloren gaat!

Over de ervaring van Saul met de profeten had men een spreekwoord gemaakt: *'Is Saul ook onder de profeten?'* (vs. 12b). Er is niets triester dan gerekend te worden onder de profeten van God, en toch verloren te gaan.

'Velen zullen zeggen: Heer, Heer, hebben wij niet door uw naam geprofeteerd? En dan zal ik openlijk tot hen zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, werkers van de wetteloosheid' (Matt. 7:22-23).

Het gegeven dat iemand zich een gelovige noemt, en zich onder de profeten van God bevindt, is nog geen garantie dat hij of zij het koninkrijk der hemelen binnengaat. Wie niet de wil doet van de Vader, die in de hemelen is, valt onder de categorie 'werkers van de wetteloosheid', en zal voor eeuwig verloren gaan.

Tegenwoordig wordt in de christenheid sterk de nadruk gelegd op het in 'geestvervoering' zijn: het vallen in de Geest, het spreken in tongen of profetieën, het doen van krachten, enzovoort. Kennelijk hoor je er pas echt bij als je onder de 'profeten' gerekend wordt. Wees getroost: de Heer Jezus beoordeelt ons niet op dit soort zaken. Wat voor Hem telt, is dat we een relatie met Hem hebben en de wil doen van Zijn Vader. Dán hoor je erbij, of je nu wel of niet onder de 'profeten' gerekend wordt.

[Oude Sporen 2013](#)

