

F. Kaupp

# De eniggeboren Zoon van God in de schoot van de Vader

*Reply*

Johannes 1:18; 3:13b

---

## Vraag

*Hoe valt het te verklaren dat de Heer Jezus, terwijl Hij op aarde was, als de eniggeboren Zoon van God in de schoot van de Vader was en als de Zoon des mensen tegelijk ook in de hemel was (Joh. 1:18; 3:13b)?*

## Antwoord

Het Woord was God, zo verzekert Johannes ons in zijn evangelie (Joh. 1:1). En Hij hield niet op God te zijn, toen Hij de gedaante van een Slaaf aannam en aan de mensen gelijk werd (Fil. 2:6-7). Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (Joh. 1:14). Christus heeft deelgenomen aan bloed en vlees (Hebr. 2:14). De Zoon kwam in het menselijke vlees, maar Hij gaf daarmee Zijn godheid niet prijs. Hij is God en Mens in één Persoon.

Het is voor ons verstand niet te bevatten, maar de eeuwige relatie van het Woord dat bij God was en Zelf God is, de relatie van de Zoon tot God de Vader, is door de menswording niet onderbroken. Er staat letterlijk in Johannes 1:18 dat Hij de 'in de schoot van de Vader zijnde' is. De 'schoot van de Vader' geeft de onveranderlijke,

unieke relatie met de Vader aan (vgl. Joh. 13:23 en Luk. 16:22-23); en het citaat uit Johannes 3 over de Zoon des mensen geeft de woonplaats aan (namelijk de hemel) die aan deze relatie haar ware karakter verleent. De Zoon Die neerdaalde op aarde en Mens werd, was krachtens Zijn godheid – hoewel die onder Zijn menselijke gedaante was verborgen – toch steeds in de hemel. En daarheen is Hij na het volbrengen van Zijn werk op aarde als *Mens* ook teruggekeerd.

---

