

Peter Cuijpers

De uitdrogende beek

‘En het gebeurde na verloop van vele dagen dat de beek uitdroogde, want er was geen regen in het land gevallen.’

1 Koningen 17:7

Na de vermelding dat Achab, de koning van Israël, de God van Israël meer oneer aandeed dan alle koningen van Israël die er vóór hem waren geweest (1 Kon. 16:33), verschijnt de profeet Elia onverwachts op het toneel. Nadat hij aan Achab het oordeel had aangekondigd (1 Kon. 17:1), vertrok hij op aanwijzing van de Heere in oostelijke richting, naar de beek Krith, aan de overzijde van de Jordaan. Drie jaar en zes maanden hield hij zich schuil voor Achab. Tijdens de periode van droogte en hongersnood zorgde de Heere voor hem, zoals Hij ook voor ons zal zorgen als de nood groot is. Elia dronk uit de beek Krith, en de raven voorzien hem van voedsel (vs. 3-4).

Elia was in zijn schuilplaats blij en dankbaar. Hij had rust, voedsel en elke dag kon hij zich laven aan het frisse water uit de beek Krith. Maar *‘na verloop van vele dagen droogde de beek uit’* (vs. 7). Wat een beproeving voor deze dienstknecht van God. Met lede ogen moest hij aanzien dat de bron van verkwikking, waarin God had voorzien, uitdroogde. Maar juist in die tijd kwam het woord van de Heere tot hem (vs. 8).

Ben je misschien verdrietig omdat de een of andere beek die je vreugde bracht, is uitgedroogd? Misschien is een van je geliefden je ontvallen. Plotseling sta je bij een open graf om voor de laatste keer afscheid te nemen. Je beek is na vele dagen van vreugde uitgedroogd. Of was je verheugd over rijkdom en welvaart? Opeens sloeg de crisis toe, en droogde je financiële beek uit. En vandaag zit je in de zorgen, en vraag je jezelf af hoe je de eindjes aan elkaar moet knopen. Mogelijk zat je aan het

sprankelende water van een blakende gezondheid, maar nu is deze beek uitgedroogd. De vreugde heeft plaatsgemaakt voor pijn en zwakheid. Of zat je misschien aan de ruisende stroom van een gelukkig huwelijksleven? Toen kreeg je de vreselijke boodschap dat je geliefde je met een ander heeft bedrogen – weg vreugde, weg vertrouwen!

Als je naar de kale stenen in de uitgedroogde beek kijkt, wees dan getroost: God kent je teleurstelling en pijn. Het leven is vol van zulke uitgedroogde beken; óók het leven van een christen. Maar juist bij de uitgedroogde beken in ons leven leren wij het beste Gods stem verstaan.

‘Sta op, ga naar Zarfath, dat aan Sidon toebehoort, en woon daar. Zie, Ik heb daar een weduwwrouw geboden om u te onderhouden’ (vs. 9). Gods trouw voor de Zijnen houdt nooit op. Als de beek Krith is uitgedroogd, voorziet God in een nieuwe hulpbron voor Zijn trouwe dienstknecht. De uitgedroogde beek maakt plaats voor een huis in Zarfath. Nu zijn het geen raven die hem van voedsel voorzien, maar is het een arme weduwwrouw die voor hem zorgt.

Bij de beek Krith had Elia geleerd dat God in al onze noden kan voorzien, maar ook dat de zegeningen die Hij ons geeft wel eens kunnen ophouden. Als God echter een beek doet uitdrogen, heeft Hij daar altijd een bedoeling mee. Hamilton Smith schrijft hierover het volgende: ‘Zo werd de uitdrogende beek in de dagen van de profeet de aanleiding om grotere heerlijkheid van de Heere God te ontvouwen. Het was maar een voorval dat Hij gebruikte om de profeet van de uitgedroogde beek Krith naar het huis in Zarfath te brengen. Daar zou hij ontdekken dat het meel nooit opraakte, dat de olie niet ontbrak, en dat God zelfs doden opwekt. Toen God toeliet dat de beek uitdroogde, was dit omdat Hij een beter, heerlijker deel had voor Zijn geliefde dienstknecht’.

Uitgedroogde beken zijn nooit aangenaam; ze zorgen voor verdriet en teleurstelling in ons leven. God sprak tegen Elia: *‘Sta op, ga’* (vs. 9). Ga niet bij de pakken neerzitten, maar probeer de stem van God te verstaan. In het geval van Elia droogde de beek uit, omdat God iets beters voor hem in gedachten had. Bij Jona zorgde God ervoor dat de wonderboom, waarover hij zich zo had verblijd, verdorpe (Jona 3:6-7). Jona werd boos en wenste dat hij mocht sterven (vs. 8b-9). God had hem daarmee iets te zeggen (vs. 10-11), maar of Jona hiervoor open stond?

Hoe reageren wij als onze beek uitdroogt? Word niet verbitterd, maar houd voor ogen dat God *‘alle’* dingen ten goede doet meewerken voor hen die Hem liefhebben (Rom. 8:28), zelfs de uitdrogende beken in ons leven!

