

Een doorn in het vlees

“En opdat ik mij door de uitnemendheid van de openbaringen niet verhef, is mij een doorn voor het vlees gegeven, een engel van satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet verhef”

2 Korintiërs 12:7

De apostel Paulus schrijft in deze verzen dat hij ‘tot in de derde hemel, het paradijs, is weggevoerd en onuitsprekelijke woorden gehoord heeft, die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken’. Hij kreeg inzage in de eeuwige dingen van God en hoorde woorden die mensen niet mogen uitspreken. Geen enkel mens heeft ooit zulke openbaringen ontvangen!

Om hem nederig te houden werd hem een doorn in het vlees gegeven. Omdat God hem meer toevertrouwde dan anderen, liep hij gevaar hoogmoedig te worden. Paulus beseftte dat en hij erkende de noodzaak van de ‘doorn’. Hij begreep dat hij door zelfverheffing onbruikbaar zou worden voor zijn dienst, waartoe hij aangesteld was als prediker, apostel en leraar van de volken (2 Tim. 2:11). Daarom gaf God hem een kwaal die hem vaak hinderde, en die hem voortdurend erbij bepaalde dat hij niets kon doen zonder de Heer en Zijn kracht.

Ik denk dat wij hieruit het volgende kunnen leren:

1. Elke gelovige loopt het gevaar hoogmoedig te worden, als God hem of haar meer dingen toevertrouwt of meer inzicht schenkt dan Hij aan anderen doet.
2. Ziekten en tegenslagen in het leven van een gelovige kunnen verschillende redenen hebben en verschillende doelen dienen, zoals correctie, opvoeding, beproeving, bemoediging. Laten wij daarom zeer voorzichtig en

terughoudend zijn om te denken – laat staan uit te spreken – dat wij weten waarom de Heer iets doet of toelaat in het leven van een medegelovige.

3. Bij Paulus nam de Heer een voorzorgsmaatregel, die zelfverheffing moest voorkomen. Zoiets kan ook vandaag nog voorkomen. Altijd als wij aanvaarden wat de Heer doet voor ons, of aan ons, of in ons, moeten wij ook geloven dat Hij er een goede bedoeling mee heeft. Hij doet het tot ons nut.
 4. Leren wij ten slotte van Paulus dat ook dit een *leerproces* is: 'Hierover heb ik de Heer driemaal gebeden dat hij van mij zou wijken; en Hij zei tot mij: Mijn genade is u genoeg; want de kracht wordt in zwakheid volbracht'.
-

Oude Sporen 2014

