

I.L.A. van Poelje

Jezus volgen

Gedicht

*'k Mag U volgen in de stilte,
maar U volgen in de strijd
Heiland, dat is soms zo moeilijk.
Maak tot volgen mij bereid.
In de stilte kan 'k genieten,
van de zaligheid dat Gij
met Uw bloed mijn schuld bedekt hebt.
Daardoor woont Uw Geest in mij.*

*Leer mij door die Geest te volgen
overal waar Gij mij leidt.
Gij hebt door de diepste diepte
mij de hoogste vreugd bereid.
Voert Gij mij langs donkere wegen,
dan zie ik te meer Uw licht.
Houd mijn ogen, mijn gedachten
op Uw heerlijkheid gericht.*

*Dan kan ik U rustig volgen,
delen in het leed, de strijd
van de ander; 'k Zie mijn taak dan
in het licht der eeuwigheid.
Nee, ik wil niet moedeloos vluchten,
maar vertrouwen op Uw kracht,
wetend dat bij U die voorging,
mij de eeuwige rust straks wacht.*

Rotterdam, november 1967

Oude Sporen 2012

