

## Gedicht

# De hemelse Vader zorgt

-

---

*Ik weet niet hoe mijn weg zal zijn,  
'k behoef het niet te weten.  
De Vader die Zijn Zoon mij gaf,  
zal nimmer mij vergeten.  
Hij baant een weg zelfs door de zee,  
voor wie Hem toebehoren.  
Hij heeft hen, schuilend achter 't bloed,  
tot kinderen verkoren.*

*Mijn Vader heeft de weg al klaar,  
voor mij is hij verborgen.  
Maar 'k weet dat Jezus Zelf mij leidt,  
op God werp ik mijn zorgen.  
En als ik aan de toekomst denk,  
kan ik mijn aardse leven,  
met vast vertrouwen op Zijn zorg,  
in Vaders handen geven.*

---

Oude Sporen 2012

