

Twijfel

Twijfel drukt ons terneer, ontmoedigt en verniet. Het geloof staat daarmee in scherp contrast, want het bouwt op, werkt verheffend, verlichtend en het geeft kracht. *“De rechtvaardige zal uit geloof leven”* (Hebr. 2:4; Rom. 1:17). Geloof brengt vreugde voor een zuchtend hart, levenslicht voor het donker van de wanhoop, geesteskracht voor de weifelende vrees, zegenende balsem voor de honger van het hart. Degenen die geloven zijn gezegend, blij, vreugdevol, gestadig, sterk; zij putten uit onfeilbare bronnen van verfrissing. Kennen wij de zegen van het geloven, zodat wij niet struikelen?

Uit onze menselijke ervaring weten wij dat ongeloof dikwijls een morele oorzaak heeft. Wij weten de wil van God, maar wij willen toch onze eigen weg gaan. Wij zijn ons ervan bewust dat de Geest ons overtuigt dat we zondigen, maar wij hebben de zonde lief. Onze geest is duister, omdat wij harde harten hebben. We twijfelen omdat we ongehoorzaam zijn. We rennen door rode waarschuwingslichten heen, van morele, lichamelijke en geestelijke aard, en merken dat we twijfelen aan de barmhartigheid van de Allerhoogste,

door onze eigen hardnekkigheid en weerspanningheid. We struikelen omdat we zondigen, zelfs al weten we: *“Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming”* (Spr. 28:13). De eerste stap terug van twijfel naar geloof, is dat men zijn toestand bij de Heer Jezus Zelf brengt. Het is geen zonde om een vraag te stellen, als de gezindheid van ons hart juist is. De Heer Jezus Zelf vroeg: *“Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?”* (Matt. 27:46) – niet in ongeloof maar in volkomen vertrouwen en onderwerping. We moeten ons met beslistheid afkeren van ons eigen ik en van elke bewuste zonde, van onze zwakheid of vermoeidheid, om in alle oprechtheid en met een goed geweten tot Hem te gaan. Hij veracht de Zijnen niet en bedroeft hen niet opzettelijk. Zijn hart is met ontferming bewogen vanwege onze behoeften. Hij wil dat wij tot Hem komen om tijdige hulp te verkrijgen. Breng uw twijfel en moeilijkheden naar Hem, zoals Johannes het deed.

Oorsprong: [Uit het woord](#) der waarheid jrg. 22 blz. 115

Oude Sporen 2011

