

Tijdstafel Ballingschap en Terugkeer

Deze tijdstafel wil een hulp zijn voor wie de boeken Ezra, Nehemia, Ester, Ezechiël, Daniël, Haggai, Zacharia en Maleachi geschiedkundig wil situeren in de tijd. Deze tijdstafel beslaat de periode van het begin van de Babylonische ballingschap tot en met de laatste terugkeer uit de Ballingschap. Het is leerzaam om te weten welke bijbelse personen er in die tijd leefden en zodoende de inhoud van die boeken beter te kunnen verstaan en te plaatsen in het licht van de gebeurtenissen van die tijd.

In de Bijbel lezen wij de gebeurtenissen achtereenvolgens door. Een nauwkeurig letten op de data leert ons dat er soms een heel lange tijd zat tussen twee gebeurtenissen. Zo volgt het boek Ezra wel chronologisch op 2 Kronieken, maar er zit een periode van 70 jaar tussen beide boeken (2 Kron. 36:21). Ook binnen een en hetzelfde boek kan een lange periode zitten. Zo is er een periode van ongeveer 80 jaar tussen de terugkeer onder Zerubbabel (Ezra 1) en de terugkeer van Ezra zelf (Ezra 7). Nehemia keerde nog ongeveer 13 jaar later dan Ezra terug. Onder Zerubbabel wordt begonnen met de herbouw van de tempel, maar na tegenstand blijft het werk ongeveer 13 jaar liggen. Door toedoen van de profeten Haggai en Zacharia wordt de bouw van de tempel hervat.

Met de Babylonische ballingschap is er een grote verandering gekomen in Gods handelen. Voortaan werkt God niet meer door middel van Israël, maar door middel van het heersende wereldrijk. God komt niet meer rechtstreeks tussenbeide voor Zijn volk, zoals Hij dat voorheen wel deed. In de bijbelboeken na de Babylonische ballingschap spreekt God Israël bijgevolg ook niet meer aan als 'Mijn volk'. Hij blijft Zichzelf natuurlijk wel trouw en zorgt voor het volk Israël, waarbij Hij Zijn beloften en raadsbesluiten volvoert. Maar voor Israël is de tijd van 'Lo-Ammi' (Niet-Mijn-volk) aangebroken (Hos. 1:9). De zgn. 'tijd van de volken' (Luc. 21:24) was begonnen. Deze tijd duurt nog steeds voort. God heeft Israël lief en zorgt ervoor, maar niet meer openlijk. Wanneer de tijd van de volken afgelopen is, dan zal Hij ook openlijk de draad weer opnemen met Zijn volk. Die tijd is nabij!

605-562 v. Chr.:	<u>Nebukadnessar</u> koning van Babel
± 605 v. Chr.:	Start van de Babylonische ballingschap
-	Wegvoering onder koning Jojakim, met o.a. Daniël (Dan. 1) 2e jaar: Daniël's droom van het beeld (Dan. 2)
-	± 598: Wegvoering onder koning Jojakim (= Jechonia). In het vijfde jaar van de ballingschap van koning Jojakim begint het optreden van Ezechiël (Ezech. 1:2) in de ballingschap (± 593). Daniël's vrienden in de oven (Dan. 3) ± 586: Wegvoering onder koning Sedekia
± 586 v. Chr.:	<i>Verwoesting van de tempel en Jeruzalem</i> door Nebukadnessar Droom en verootmoediging van Nebukadnessar (Dan. 4)
562 v. Chr.:	Dood van Nebukadnessar
<hr/>	
561-559 v. Chr.:	Ewil-Merodak (zoon Nebukadnessar) koning van Babel
559-556 v. Chr.:	Nergalsarezer (schoonzoon van Nebukadnessar, na moord op voorgaande) koning van Babel
556 v. Chr.:	Labasji-Mardoek (zoon Nergalsarezer) koning van Babel
556-539 v. Chr.:	Nabonidus (na samenzwering tegen en moord van voorgaande) koning van Babel, doch regeerde de laatste 10 jaar niet

549 tot 539 v. Chr.: Belsassar (geschiedkundig officieel geen koning) neemt de regering in Babylon waar

- 1e jaar: Daniëls droom van de vier dieren (Dan. 7)
- 3e jaar: Daniëls gezicht van ram en geitenbok (Dan. 8)

539 v. Chr.: laatste dag van Belsassar: Het schrift op de wand “Mene, tekel, ufarsin” (Dan. 5 vs. 30!)

539 v. Chr.: Kores (Cyrus II) de Pers (557-530 v. Chr.) met zijn veldheer en mederegent Darius de Meder verovert Babel op Belsassar (in 550 v. Chr. onderwierp Kores Medië). Beiden, Kores en Darius, worden koningen genoemd in de Bijbel (Dan. 6:1, 29)

± 539 v. Chr.: Daniël in de leeuwenkuil (Dan. 6)

Daniëls studie en gebed voor zijn volk, en openbaring aangaande de 70 jaarweken (Dan. 9)

± 535 v. Chr.: Kores de Pers alléénheerser over het Medo-Perzische rijk (2 Kron. 36:20)

- 1e jaar: eerste terugkeer onder Zerubbabel (Ezra 1-2) + herbouw van het altaar (Ezra 3)
= einde van de Babylonische ballingschap
- ± 533 v. Chr.: het fundament van de tempel wordt gelegd (Ezra 3:8). Gevolgd door tegenwerking en stop van de bouw tot het 2e jaar van koning Darius van Perzië (Ezra 4)
= ± 13 jaar onderbreking
- 3e jaar: (± 532 v. Chr.) Daniëls gezicht over de verdere toekomst (Dan. 10-12)

530-522 v. Chr.: Cambyses II koning

522 v. Chr.: Gaumata koning

522-486 v. Chr.: Darius I (de Pers) koning van Perzië

- 2^o jaar: (± 520 v. Chr.) herstart bouw van de tempel o.i.v. Haggai en Zacharia

In de zesde maand start optreden van de profeet **Haggai** (Hag. 1:1).

In de achtste maand start optreden van de profeet **Zacharia** (Zach. 1:1)

- 6^o jaar: (± 516 v. Chr.): *voltooiing van de tempelbouw en inwijding* (Ezra 6:15), ± 17 jaar ná het fundament

486-464 v. Chr.: Xerxes I, of Ahasveros koning

Het verhaal van **Ester**

464-425 v. Chr.: Artaxerxes I Longimanus of Artachsasta koning

- 7e jaar: (± 457 v. Chr.) terugkeer onder Ezra (Ezra 7:8)
- 20e jaar: (± 444 v. Chr.) terugkeer onder Nehemia (Neh. 2:1), start herbouw van de stad Jeruzalem

Optreden van de profeet Maleachi

Oude Sporen 2010

