

Inleiding op de 'kleine profeten'

Behorend bij de beschouwingen van dr. H. Rossier

Hosea - Maleachi

Kleine profeten?

De zogenaamde 'kleine profeten' zijn in het algemeen bij de gelovigen misschien de minst gelezen en daardoor ook de onbekendste Bijbelboeken. Toch geven zij ons bij aandachtige lezing en bestudering een schat aan informatie over de goddeloosheid en de afval van God, zoals die plaatsvond in het volk Israël. Niet alleen bij de tien stammen, maar ook bij de twee stammen. Het eerstgenoemde rijk wordt vaak aangeduid onder de verzamelnaam 'Israël', of ook wel 'Efraïm'. Het koninkrijk van de twee stammen staat bekend als 'Juda'.

We vinden in de 'kleine profeten' niet alleen een schildering van het verval in beide rijken onder het volk als geheel, ook de herhaalde oproepen die God richtte aan het geweten van Zijn volk om zich tot Hem te bekeren. Niets was Hem teveel om dit doel te bereiken. Hij zond daartoe tal van profeten, die het volk in de naam van Jahweh waarschuwden. Het resultaat van al deze bemoeiingen van God met Zijn volk was vrijwel nihil. Mogelijk hebben enkelen geluisterd, maar als geheel genomen bleef het volk volharden in het dienen van de afgoden, in verschrikkelijke zonden, erger soms dan die van de heidenvolken. Ondanks de verharding van het volk zien we toch dat God vasthield aan de eenmaal gegeven beloften.

Meer dan één van de 'kleine' profeten kondigde aan dat Jahweh voor Zijn volk een heerlijke toekomst had weggelegd. Het zou dan niet meer verdeeld zijn in twee rijken, maar één geheel vormen. In het duizendjarig Vredetijdperk, dat na de oordelen

van de Grote Verdrukking zal beginnen, zal Gods genade en barmhartigheid op het hoogst triomferen. De zonden van het volk zullen vergeven en vergeten zijn.

Wie waren deze 'kleine profeten'? In welke tijd leefden zij en welke boodschap moesten zij namens God brengen? Bij de aanduiding 'kleine' moeten we niet denken aan een kleinering van hun dienst. Zij slaat op de omvang van de naar hun naam genoemde Bijbelboeken. Jesaja, Jeremia, Ezechiël en Daniël worden onder de 'grote' profeten gerangschikt, hoewel het boek Daniël slechts 12 hoofdstukken beslaat.

De 'kleine profeten' waren Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggai, Zacharia en Maleachi. Zij leefden niet allemaal in dezelfde tijd en de inhoud van hun profetie is ook van elkaar te onderscheiden. In de beschouwingen over de naar hun naam genoemde Bijbelboeken, geeft Dr. H. Rossier wel een beschrijving van de tijd waarin deze profeten profeteerden.

Toch lijkt het mij nuttig aan het begin van dit eerste deel een overzicht te geven van:

- a. de historische volgorde van het optreden van deze profeten;
- b. de hoofdinhoud van hun profetie.

Historische volgorde

1. **Jona.** Een tijdsaanduiding komt in het boek Jona niet voor. Zijn naam komt echter voor in 2 Koningen 14:25, waaruit kan worden afgeleid dat hij reeds profeteerde voordat Jerobeam II koning was over de tien stammen, of in elk geval aan het begin van diens regering.
2. **Amos** profeteerde in het begin ongeveer gelijktijdig met Hosea, namelijk in de dagen van Uzzia en Jerobeam II (Amos 1:1).
3. **Hosea.** Het begin van zijn optreden was tijdens de regering van Jerobeam II, koning van Israël, en van Uzzia, koning van Juda (Hos. 1:1).
4. **Micha.** Deze profeet begon zijn dienst tijdens de regering van Jotham, de zoon van Uzzia, koning van Juda (Micha 1:1).
5. **Zefanja** profeteerde onder de regering van Josia, dus ongeveer een eeuw later dan toen Micha begon te profeteren (Zef. 1:1).

6. **Haggai**. Deze profeet was de eerste van de drie die optraden nadat Juda uit de ballingschap was teruggekeerd. In zijn profetie wordt als enig jaartal vermeldt: het tweede jaar van koning Darius. Dat was ongeveer 16 jaar nadat de eerste groep Joden uit Babel vertrokken.
7. **Zacharia**. Twee maanden later dan Haggai begon Zacharia te profeteren onder de terugkerende Joden (Zach. 1:1). Zoals blijkt uit Zacharia 7:1 heeft hij minstens 2 jaar als profeet tot het volk gesproken. Haggai en Zacharia hebben ook gelijktijdig geprofeteerd (Ezra 5:1).
8. **Maleachi**. De beide hiervoor genoemde profeten waren tijdgenoten van Zerubbabel. Maleachi profeteerde waarschijnlijk ten tijde van Nehemia, of nog later. Dat kan worden afgeleid uit het feit dat hij het volk waarschuwde tegen dezelfde zonden waarmee ook Nehemia zich moest bezighouden. Vermoedelijk trad hij ongeveer een eeuw later op dan Haggai en Zacharia.

In de voorgaande opsomming van de kleine profeten ontbreken **Joël**, **Obadja**, **Nahum** en **Habakuk**. In de Schrift vinden we onvoldoende aanwijzingen waaruit we kunnen opmaken in welke tijd zij hebben geprofeteerd. De Heilige Geest heeft het niet nodig geacht ons hierover in te lichten, en wij doen er goed aan niet hierover te speculeren. Ook als God in Zijn Woord iets weglaat, moeten we aannemen dat Hij dit met een bepaalde bedoeling heeft gedaan.

Hoofdinhoud van de kleine profeten

- a. Beschrijving van het volledige verval van Israël, de tien stammen; en dezelfde symptomen die bij Juda reeds werden gezien, de twee stammen. Hierover profeteerden Hosea, Amos en Micha. Zij kondigden het oordeel aan over het hele volk, al zou het oordeel over Juda een tijd worden uitgesteld. Daarnaast toonden zij min of meer uitvoerig hoe God ten slotte in genade met het volk zal handelen. Hij zal dan een keer brengen in hun lot, nadat de oordelen voorbij zijn.
- b. Aankondiging van het oordeel over de volken. Daarmee hebben Obadja en Nahum zich beziggehouden. In het boek Jona vinden we dezelfde lijn, voorgesteld in de geschiedenis van Ninevé, een beeld van de wereld in haar natuurlijke grootheid, vol hoogmoed en ongerechtigheid.
- c. De oordelen op de dag van de Heere over Juda en Jeruzalem, en de openbaring van Gods genade. Dit was het hoofdthema van Zefanja, uitgesproken in een tijd waarin Juda onder de godvrezende koning Josia tijdelijk, in zeker opzicht,

tot de dienst van God terugkeerde. Het doel dat God had met het oordeel dat Hij zou uitoefenen, wordt aangekondigd en ook de motieven die het oordeel noodzakelijk maakten.

- d. Verwoesting van het land in de laatste dagen door de noordelijke legers en het oordeel over de volken, gevolgd door zegen voor Israël en alle mensen. Over dit onderwerp sprak Joël.
- e. Tuchtiging van het volk van God door een man aan wie Hij voor dit doel macht zal geven. Hierover sprak Habakuk. Hij werd daardoor zelf geoefend om te begrijpen dat God die verdrukking moest toelaten om het kwaad te straffen. De hoogmoed van de mens moest een hoogtepunt bereiken, om door het oordeel daaraan voor altijd een eind te maken.
- f. Aansporing tot herbouw van de tempel en beloofde zegeningen in verbinding daarmee. Dit was het onderwerp van Haggai, die aan het slot van zijn profetie sprak over het herstel van het koningschap onder Christus, van Wie Zerubbabel een type was.
- g. Vernietiging van de vijanden van Gods volk door het oordeel; de heerlijkheid die het volk deelachtig zal worden na hun verlossing. Hierover heeft Zacharia in zijn profetie gesproken, waarbij Jeruzalem een centrale plaats innam. Hij toonde aan dat Jahweh zal handelen met alle volken, omdat Jeruzalem het middelpunt is waarop al Gods plannen zich concentreren. De stad zal gekenmerkt worden door de aanwezigheid van de Messias.
- h. De toestand en het lot van het volk in verbinding met de laatste dagen. Dat is de hoofdinhoud van Maleachi, die in zijn dagen getuigde tegen de ontrouw van de Joden, die waren teruggekeerd uit de ballingschap. Door het oordeel in de laatste dagen zal het overblijfsel van het volk afgezonderd worden van de goddelozen, door wie zij omringd zullen zijn.

Doel van deze geïnspireerde Bijbelboeken

De Heilige Geest heeft een bepaald doel gehad met het laten opschrijven van deze profetieën. We kunnen er belangrijke historische feiten in lezen met betrekking tot de geschiedenis van Israël en de volken. Ook geven zij ons een richtsnoer van alles wat in de toekomst te gebeuren staat met Israël en vele volken. Dat is allemaal heel belangrijk en zelfs interessant om te weten. Maar het was niet het hoofddoel dat God wilde bereiken met het geven van deze profetieën.

De geschiedenis van Israël in zijn ontrouw en zijn afval van God is in grote lijnen terug te vinden in die van de belijdende christenheid. Daarom bevatten deze profetieën talrijke waarschuwingen, die wij in onze tijd zeker ter harte moeten nemen. Het is de wens van schrijver, vertaler en uitgever om met deze uit het Frans vertaalde beschouwingen de gelovigen ook in Nederland te dienen. De Bijbelteksten zijn soms aangehaald uit de NBG-vertaling en waar nodig is de vertaling in voetnoten van commentaar voorzien.

Bron: Gods bemoeiingen met Israël en de volken

