

Peter Cuijpers

Wat hebt u daar in uw hand?

Exodus 4:2

In Exodus 3 en 4 lezen we hoe Mozes door de HEERE werd geroepen om het volk Israël uit Egypte te leiden. Mozes voelde er echter niet veel voor om die taak op zich te nemen. Met allerlei argumenten probeerde hij de HEERE ervan te overtuigen dat hij niet de geschikte persoon hiertoe was: *‘Wie ben ik, dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden?’* (Ex. 3:11vv.). Nadat de HEERE weer een van de twijfelvragen van Mozes had aangehoord, stelde Hij een tegenvraag: *‘Wat hebt u daar in uw hand?’* (Ex. 4:2). Deze vraag die tot Mozes gericht was, mogen we ons allemaal aantrekken.

Wat hebben wij in onze hand? Waarmee kunnen wij God dienen? Wat zijn onze gaven? Als wij de Heere Jezus toebehoren, heeft Hij ook een taak voor ons. In het koninkrijk der hemelen kunnen we niet de hele dag werkeloos blijven staan (Matt. 20:1-7). Een zweetdoek is niet bedoeld om het pond van de Meester weg te stoppen, maar om het zweet ermee af te vegen (Luk. 19:20). Werkeloosheid mag dan een van de problemen zijn in ons land, maar in het koninkrijk van God is geen sprake van werkeloosheid. Integendeel, er is zelfs een *tekort* aan arbeiders (Luk. 10:2). We kunnen zo aan de slag, als we willen. Maar evenals Mozes dragen we de ene reden na de andere aan om maar niet aan de slag te hoeven gaan. Een veel gehoord argument is: *‘Ik heb geen gaven; een spreker ben ik niet, leiding geven kan ik niet (...). Ik zou niet weten welke gave ik heb?’*

Gaventest

Is een 'gaventest' misschien een oplossing? Nu moet ik toegeven dat ik me nooit hierin heb verdiept, dus kan ik niet zoveel erover zeggen. Eerlijk gezegd heb ik daar ook geen behoefte aan. Deze tests horen bij het pragmatische denken van de wereld, en zijn ook wel in het koninkrijk van God ingevoerd. Tevergeefs zoeken we in de Bijbel naar een gaventest. Gaventests zijn overgewaaid uit het bedrijfsleven, alleen heeft men een christelijk sausje erover gegoten. In de wereld mogen deze tests werken, in het koninkrijk van God zijn ze echter van weinig of geen nut.

Heb ik echt zo'n test nodig om erachter te komen wat mijn gaven zijn? We hebben van God toch oren gekregen om te horen. Nooit is er zoveel gesproken en geschreven over de Heilige Geest als in onze dagen. Maar blijkbaar hebben we erg veel moeite ermee om te *horen* wat de Geest tot ons te zeggen heeft. Zeker, een aantal vragen beantwoorden en een aantal hokjes invullen om erachter te komen wat mijn kwaliteiten zijn, is een stuk gemakkelijker dan mij te oefenen in het luisteren naar de stem van Gods Geest. Als iemand zijn mond goed kan roeren, betekent dit nog niet dat hij met deze 'gave' door God gebruikt kan worden als prediker. In het koninkrijk van God gelden andere regels en wetten dan in de wereld. Van John Wesley en George Whitefield dachten de bisschoppen dat zij niet genoeg in hun mars hadden om te preken. Moody was niet eens geschikt om tijdens een bidstond te spreken en te bidden, en zijn voorganger zei hem dit ook heel vriendelijk. In de ogen van de 'kenners' waren ze ongeschikt. God had echter een taak voor hen. Als zij zich door een gaventest hadden laten leiden, hadden we waarschijnlijk nooit van deze predikers gehoord. Hecht daarom niet teveel waarde aan zo'n test. Zorg eenvoudig dat je beschikbaar bent op de 'arbeidsmarkt' in het koninkrijk van God.

Je gave ligt in je hand

'Ja, dat is makkelijk praten, nu weet ik nog niet wat mijn gave is.' Je gave ligt in je hand! '*Wat hebt u daar in uw hand?*' Mozes was een herder; hij had een staf in zijn hand. Zijn gave lag in het leiding geven (vgl. Ps. 77:21). Ehud in het boek Richteren had een klein tweesnijdend zwaard in zijn hand. Hij was linkshandig (Richt. 3:15). Letterlijk vertaald staat er: 'afgesloten van zijn rechterhand.' Hij kon zijn rechterhand niet gebruiken. Een handicap is voor God echter geen belemmering om iemand tot een bruikbaar vat te maken.

Joni Eareckson Tada, die als gevolg van een wervelbreuk in haar nek een dwarslaesie kreeg, vertelt in haar boek *Joni*, hoe ze heeft ontdekt dat God een mens kan gebruiken, zelfs als het lichaam grotendeels is uitgeschakeld. Ehud kon zijn rechterhand niet gebruiken, maar zijn linkerhand des te meer. Hij maakte voor zichzelf een klein tweesnijdend zwaard en rekende rigouros af met de koning van Moab (Richt. 3:12-22). Mozes had een staf in zijn hand, hij moest het volk leiden. Ehud had een tweesnijdend zwaard in zijn hand, hij moest de vijand bestrijden.

David hield de slinger in zijn hand, toen hij Goliath tegemoet ging (1 Sam. 17:40). David was evenals Mozes een herder. De taak van een herder bestaat niet alleen uit leiding geven (de staf). Een herder heeft ook een hoedende en beschermende taak; om de kudde te beschermen werd o.a. de slinger gebruikt (zie 1 Sam. 17:34-35). Hierin was David van jongs af aan geoefend. Daar lagen zijn kwaliteiten, zijn gaven.

Mozes twijfelde aan zijn leiderskwaliteiten en de HEERE wees hem op de staf in zijn hand. David was een man van geloof, hij twijfelde op geen enkele wijze. Hij was zich van zijn kwaliteiten bewust, maar hij beroemde zich niet erop! Hij gaf alle eer aan de HEERE (1 Sam. 17:37).

Ieder heeft zijn eigen gave

In 1 Samuël 17 staat dat David zich niet kon bewegen in het harnas van Saul. Probeer nooit het 'harnas' van iemand anders aan te trekken, als je het nog nooit hebt beproefd (1 Sam. 17:39). Ieder heeft zijn eigen gave. David was geoefend met de staf en met de slinger. Maar Saul had zijn harnas! Lydia, een purperverkoopster, gebruikte haar huissleutel. Zij opende de deur van haar huis voor Paulus en zijn reisgenoten (Hand. 16:14-15). Dorkas was geoefend om te werken met naald en draad (Hand. 10:36-40). Petrus had een vissersnet in zijn hand. Hij werd een visser van mensen (Luk. 5:10).

Het is bijzonder interessant om zelf in de Schrift na te gaan wat gelovigen zoal in hun hand hadden, en hoe ze daarmee omgingen. Of anders gezegd: Hoe God hen gebruikte met hetgeen ze in hun hand hadden. De één had een staf of een slinger, de ander een klein tweesnijdend zwaard, en weer iemand anders een sleutel of een naald. Zo heeft ieder wel iets in zijn hand. *'Wat hebt u daar in de hand?'* Een vraag waar we allemaal over mogen nadenken!

“Het einde van alles nu is nabij (...). Naarmate ieder een genadegave heeft ontvangen, dien elkaar daarmee als goede rentmeesters van de veelvoudige genade van God” (1 Petr. 4:7-10).

