

*Biografie van :*  
**Edward Dennett**

*1831 – oktober 1914*



Edward Dennett werd geboren te Bembridge op het eiland Wight in 1831 en hij overleed in Croydon na een korte ziekte in oktober 1914. Zijn kennissen bevonden zich allemaal in de 'Church of England', maar als jongeman werd hij bekeerd door middel van een godvruchtige geestelijke. Hij verliet deze kerk vanwege zijn overtuigingen en werd predikant bij de Baptisten in Greenwich. Vlak daarvoor werd hij toegelaten aan de universiteit van London.

In 1873 liep hij een ernstige ziekte op tijdens een bezoek aan een van zijn gemeenteleden en hij werd voor een jaar door zijn vrienden naar het buitenland gestuurd. Hij overwinterde in Veytaux (Zwitserland) en kwam in contact met de 'broeders', doordat hij in hetzelfde pension verbleef als zij. Hij had daar veel

omgang met hen, wat hem hielp om zijn gedachten op een rij te krijgen betreffende bepaalde moeilijkheden die hij had.

Hij ondernam echter geen stappen totdat hij terug was in Engeland en nadat hij uitleg had gegeven betreffende zijn gezichtspunten deed hij afstand van zijn functie. Kort daarna nam hij voor het eerst deel aan het 'breken van het brood' met hen die zich eenvoudig tot de naam van de Heer vergaderden rondom Zijn tafel.

Dennett was een vaardige schrijver. Zijn werkgebied was Engeland, Ierland en Schotland en hij bracht diverse bezoeken aan Noorwegen, Zweden en Amerika. Zijn grootste gaven lagen op het gebied van de leer en pastoraal werk.

---

Tekst vertaald van: [Stempublishing](#)