



Biografie van :

William Kelly

mei 1821 – 27 maart 1906



William Kelly werd in 1820 geboren in het noorden van Ierland. Zijn werken vermelden meestal alleen de initialen W.K. Hij verloor op jeugdige leeftijd zijn vader en voorzag in zijn eigen onderhoud door les te geven aan de familie Cachemaille (predikant van Sark, een van de Kanaaleilanden). In 1840 getuigde hij ervan dat hij Christus toebehoorde en kort daarna voegde hij zich bij de Broeders, omdat hij overtuigd raakte dat hun kijk op het samenkomen als gemeente bijbels was. Dertig jaar lang hield hij een nauwe band met de Kanaaleilanden en woonde hoofdzakelijk op Guernsey. Maar de tweede helft van zijn leven werkte en woonde hij in Blackheath (bij Londen).

Hij had klassieke talen gestudeerd aan het Trinity College in Dublin en kreeg naam, niet alleen als een bekwaam geleerde maar ook als iemand uitstekend een polemieek kon voeren. Hij hielp dr. S. P. Tregelles bij zijn werk als kenner van de bijbelhandschriften en publiceerde zelf in 1860 een kritische editie van het laatste bijbelboek, de Openbaring van Johannes. Professor Heinrich Ewald uit Göttingen was van mening dat dit het beste Engelse werk in zijn soort was. Dit soort studies verschenen van de hand van Kelly, terwijl hij daarnaast ook een tijdschrift redigeerde dat 'The Prospect' heette.

Hij begon het redigeren van 'The Bible Treasury' in 1857 en zette dat voort tot zijn dood, 50 jaar later. Als redacteur van dit blad had hij correspondentie met mannen als deken Alford, dr. Scott de lexicograaf (die hij overtuigde van de juiste betekenis van het woord 'is aangebroken' in 2 Thess. 2:2, dat in de KJV – en de SV – ongelukkerwijs is weergegeven met 'aanstaande was'), directeur Edwards (die tegenover Kelly toegaf dat hij was gaan inzien dat Christus zou wederkomen vóór het duizendjarig Vrederijk, met professor Sandy uit Oxford, en andere theologen van zijn tijd. Nadat jongere collega's capituleerden voor de Schriftkritiek, was aartsdeken Denison van mening dat *alleen* het tijdschrift van William Kelly nog de moeite van het lezen waard was – zo standvastig was de redacteur in zijn verwerping van inzichten ten aanzien van Gods Woord waardoor Christus onteerd werd (zoals hij stelde).

De eenvoud en zelfverloochening van Kelly worden mooi geïllustreerd door het antwoord dat hij gaf aan een professor uit Dublin die te kennen had gegeven dat hij een fortuin zou kunnen verdienen als hij daar colleges kwam geven: 'Voor welke wereld?' Kelly genoot het meest van het dienen met het Woord onder de gelovigen die hij omschreef als 'de ellendigste onder de schapen van Christus' kudde' (vgl. Zach. 11:11). Aan die arbeid wijdde hij zich met alle kracht, tot op enkele maanden voor zijn dood. Hij was het helemaal eens met de leerstellige opvattingen van John Nelson Darby en was vele jaren diens rechterhand, totdat een scheuring beide mannen van elkaar scheidde en een groep lange tijd zijn eigen naam ging dragen. Kelly redigeerde 'The Collected Writings' (Verzamelde Werken) van J.N. Darby en heeft veel gedaan om door middel van zijn eigen bijbelverklaringen Darby's gedachtegoed uit te dragen. Zijn eigen capaciteiten als bijbelleraar en auteur waren overduidelijk, en de prediker C.H. Spurgeon heeft in zijn 'Guide to Commentaries' (commentarengids) naar aanleiding van Kelly's werken de woorden van Pope op hem toegepast: 'born for the universe' (geboren voor het heelal). Zijn geschriften omvatten bewerkte lezingen of aantekeningen over alle bijbelboeken.

Uit het feit dat sommige van zijn beste verklaringen in de laatste vijftien jaar van zijn leven verschenen zijn, blijkt wel hoelang hij zijn heldere stijl en intellectuele kracht heeft behouden. Reeds tijdens het leven van Darby (1800-1882), was Kelly algemeen bekend onder buitenstaanders vanwege zijn lezingen over de Pentateuch, het evangelie naar Matteüs, de Openbaring van Johannes, de Gemeente van God, en de leer van het Nieuwe Testament aangaande de Heilige Geest. Zijn werk over de brief aan de Romeinen (Notes on Romans) werd aanbevolen door professor Sandy. Vanaf 1890 heeft hij nog de volgende werken gepubliceerd: 'In the Beginning' (over Genesis 1 en 2), dat werd aanbevolen door aartsbisschop Benson, commentaren over Jesaja, het evangelie naar Johannes, de brief aan de Hebreëen, en de brieven van Johannes. Verder een werk van 600 pagina's over de 'Goddelijke inspiratie van de Schriften', en een laatste uiteenzetting over 'Christus' wederkomst', waarin hij de

oorspronkelijkheid van Darby verdedigt met betrekking tot de leer van de opname van de Gemeente (die door een Amerikaanse schrijver in twijfel was getrokken).

William Kelly, de laatste prominente vertegenwoordiger van de eerste generatie Broeders, ontsliep op 27 maart 1906. Kort voor zijn heengaan zei hij tegen iemand die bij zijn bed zat: 'Er zijn drie

dingen die echt zijn: het kruis, de vijandschap van de wereld en de liefde van God'. Een bejaarde predikant, voor wie br. Kelly lang een raadgever was geweest, schreef nadat hij van zijn heengaan had gehoord: 'Hij was in de eerste plaats een betrouwbaar man en godvrezend boven velen' (vgl. Neh. 7:2).

Tekst vertaald van: [Stempublishing](#)

Vertaling: Hugo Bouter



© Oude Sporen 2007