



Biografie van:

Henri L. Rossier

25 januari 1835 - 20 maart 1928

Dr. Henri L. Rossier werd geboren op 25 januari 1835 in Vevey in Frans-Zwitserland in een gezin dat tot de eersten behoorden die daar tot de naam van de Heer Jezus alleen gingen vergaderen. Nadat hij medicijnen had gestudeerd in Zürich and Würzburg vestigde hij zich in zijn geboorteplaats Vevey, waar hij de rest van zijn lange leven doorbracht in toegewijde en zelfopofferende dienst. Toen hij 27 was trouwde hij met Madeleine de Graffenried uit Bern, en in de loop van de jaren schonk de Heer hun zes kinderen. Terwijl hij zijn werk als arts meer dan vijftig jaar lang verrichtte, wijdde hij zich in de loop van de jaren steeds meer toe aan de dienst van het Woord in vergaderingen en tijdens bijbelconferenties in Zwitserland, Duitsland en Frankrijk.

Vandaag de dag is hij echter het meest bekend vanwege zijn nagelaten werken. Omdat hij vanaf zijn jeugd J.N. Darby kende, begon hij al jong de werken van deze broeder in het Frans te vertalen. Hij werkte ook mee aan de Franse bijbelvertaling van Darby en aan de verschijning van de delen van 'Etudes sur la Parole', die later meer bekend zouden worden als de 'Synopsis van de boeken

van de Bijbel', nadat deze werken in het Engels waren vertaald. Rossier was ook 58 jaar lang werkzaam als redacteur van de 'Messenger Evangelique', een maandblad ter opbouw van gelovigen dat in de Franstalige wereld zeer bekend is geworden. Hij schreef zelf veel artikelen voor dit tijdschrift terwijl hij per rijtuig onderweg was naar zijn patiënten.

Daarnaast schreef hij commentaren op heel veel bijbelboeken, met name de historische en profetische boeken van het Oude Testament en de brieven van Paulus en Petrus in het Nieuwe Testament en het boek Openbaring. Rossier was ook een productief dichter van geestelijke liederen. Zo'n 28 liederen van hem zijn opgenomen in de bundel 'Hymnes et Cantiques', het liedboek dat in veel Franstalige vergaderingen wordt gebruikt. Hij was ook betrokken bij de samenstelling hiervan. Enkele liederen van Rossier zijn in het Engels vertaald, evenals zijn commentaren over Jozua en Richteren en andere historische boeken. Na een lang en werkzaam leven werd hij door de Heer thuisgehaald op 20 maart 1928 op de hoge leeftijd van 93 jaar.

Tekst vertaald van: [Stempublishing](#)

Vertaling: Hugo Bouter

[Oude Sporen 2008](#)

