

'Leven' in de poel van vuur

door: M.G. de Koning

Een vraag op een jeugdweekend:

In de poel van vuur zijn de mensen verlaten van God. In welk opzicht is dat het geval, want als Schepper moet Hij de mensen toch nog in 'leven' houden?

Antwoord:

In de poel van vuur zijn de mensen inderdaad verlaten door God. Daarom kun je daar ook niet spreken van het in 'leven' houden van mensen. Zonder verbinding door de Heer Jezus met God is een mens dood, terwijl hij toch in die toestand 'wandelt' (Ef. 2:1, 2). Mensen die niet met God verzoend zijn door het geloof in het werk van de Heer Jezus, zullen een lichaam krijgen waarmee

zij tot in alle eeuwigheid de helse pijnen zullen ondergaan, zonder ooit verlichting ervan te ontvangen (Openb. 20:10-15).

Dat wordt dan ook niet leven genoemd, maar 'de tweede dood' (Openb. 21:8). Op dit moment bevinden zich overigens nog geen mensen in de hel. De eerste levende wezens die daarin zullen worden geworpen zijn de leider van het hersteld Romeinse rijk, dat is het beest uit de zee, en de leider van het afvallige Israël, de antichrist (Openb. 13; 19:20).

Het is trouwens buitengewoon aangrijpend om hierover na te denken. Wanneer heb jij het laatst met iemand gesproken over de vraag waar hij of zij zal zijn in de eeuwigheid en gewezen op de Heer Jezus door Wie alleen redding van de hel mogelijk is?

Oorsprong: [MGdK 14-11-2005](#)