

De Heer verloochenen

door: A. de Jager

Johannes 18:15-27

Vraag:

Kan een gelovige de Heer wel onherroepelijk verloochenen en daardoor verloren gaan?

Antwoord:

Petrus verloochende de Heer en vervloekte zich zelfs met een eed, dat hij Jezus niet kende en had God hem aan zijn eed gehouden, dan was er voor hem geen redding geweest. Maar hij was het eigendom van de Heer, hij bezat het leven uit God en de Heer had voor hem gebeden opdat zijn geloof niet zou ophouden. De Heer hield zich met hem bezig, keerde zich om en zag hem aan en het woord van de Heer sprak daardoor tot hem. Dit bracht hem tot berouw en terugkeer. Satan kan geen van de schapen van de Goede Herder rukken uit zijn hand.

Wat wij in 2 Petrus 2:1,2 lezen is iets anders. In dit hoofdstuk lezen wij van het diepe verval van de christenheid en het oordeel dat daarover moet komen. Petrus spreekt van valse leraren die verderfelijke sekten bedekt zullen invoeren. Zij verloochenen de Meester, die hen gekocht heeft en brengen over zichzelf een haastig oordeel. Zij zijn geen ware gelovigen. Let er wel op dat er niet gesproken wordt van de Heiland die hen verlost heeft. Omdat zij belijden christenen te zijn, zijn ze gehoorzaamheid aan Christus verschuldigd. Hij is hun Meester want Hij heeft hen gekocht. Hij kocht de hele akker (Mat. 13:44), maar zij erkennen zijn rechten op hen niet, maar leven losbandig, naar eigen wil en gedachten en storten zich daardoor in 't verderf.

Een waar gelovige kan echter de Heer niet onherroepelijk verloochenen en verloren gaan.

Oorsprong: [Uit het Woord der Waarheid jrg. 1 blz. 107](#)

Titel: -