

R.M. Oving

# Vrees

*‘Maar voor de bangen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, hoereerders, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt; dit is de tweede dood.’*

Openbaring 21:8

---

## Vraag

Wat moet men in Openbaring 21:8 onder vreesachtigen (St.vert., bangen Telosvert.) verstaan?

## Antwoord

Het woord vrees wordt in de Bijbel in verschillende betekenissen gebruikt. Wat hierna volgt is geen volledig overzicht.

In Psalm 34:10 lezen we: *‘Vreest de Here’*. De betekenis is hier: een eerbiedige geestesgesteldheid tegenover God, wat bij ons wordt gevonden, wanneer wij ons bewust zijn van zijn majesteit en almacht. Hier heeft het niet de betekenis van bang zijn of angst hebben.

Hiermee is in overeenstemming de herhaalde geruststelling van God, zowel in het Oude als Nieuwe Testament: *Vreest niet*. In dezelfde Psalm in vers 5 lezen we: *‘Hij heeft mij uit al mijn vrezen gered’*. Hier zij het de angsten en benauwdheden van David, vergelijk (1 Sam. 21:12).

In 2 Timotheüs 1:7 staat, dat God ons niet gegeven heeft een geest van vreesachtigheid (bangheid), maar van kracht. Uit het verband in vers 6 en 8 blijkt, dat het hier gaat over het zich schamen voor het getuigenis van de Heer. Hoe vaak zijn wij niet vreesachtig (bang), als wij moeten getuigen voor de Heer. Wel hebben wij deze vermaning nodig. Wanneer wij in een goede geestelijke toestand zijn, kunnen we met Paulus zeggen: *'Ik schaam mij niet voor het evangelie'* (Rom. 1:16). Maar hoe dikwijls gebeurt het niet, dat wij uit vreesachtigheid tekortkomen in dit opzicht. Dit hoort dus niet bij het christen zijn. Wanneer wij ontrouw zijn, moeten wij dit voor de Heer belijden en bidden om kracht om Hem waardig te leven.

In Hebreëen 2:15 gaat het over de vrees voor de dood. In elk onbekeerd mens leeft in meerdere of mindere mate deze vrees voor de dood. Hij heeft de eeuw in het hart gelegd (Pred. 3:11), het eeuwigheidsbesef is in de mens aanwezig, en aan de ongelovige geeft de dood, de overgang uit het bekende naar het onbekende, vrees. De Heer Jezus heeft ons daarvan verlost, en we kunnen zingen: *'Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan. Wie door het geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet'*.

*'Waar is, o dood! uw prikkel? Waar, o dood! uw overwinning?'* (1 Kor. 15:55). Het sterven is winst geworden (Fil. 1:21).

In Hebreëen 11:7 staat, dat Noach, bevreesd geworden, de ark heeft voorbereid. Dit was een heilzame vrees, veroorzaakt door de aankondiging van het oordeel, waardoor al velen tot de enige Redder, de Heer Jezus, (de ark) zijn uitgedreven. In de evangelieverkondigingen van Paulus vinden wij ook de aankondiging van het komende oordeel (zie Hand. 17:31). Ook in Handelingen 24:25 lezen we: *'Toen hij (Paulus) echter sprak over rechtvaardigheid, zelfbeheersing en het toekomstige oordeel, werd Felix bang, en antwoordde: Ga nu maar weg'*. Hoe ernstig voor hen, die niet bekeerd zijn. Wij mogen wel vragen aan hen, die de Heer niet kennen: heeft de vrees u ertoe gedreven een ark, een toevlucht te zoeken, of hebt u gezegd: ga maar weg? Het kan morgen te laat zijn. Laten we hen die niet bekeerd zijn, bevreesd doen worden, zoals Paulus ook zegt in 2 Korinthe 5:11 *'Daar wij dan weten hoe zeer de Heer te vrezen is, overreden wij de mensen'* en zoals in Judas vers 23 staat: *'Heb medelijden met anderen in vrees'*.

En nu komen we tot Openbaring 21:8. Buiten zijn de vreesachtigen (bangeren). Dit zijn degenen, die vreesden voor de moeilijkheden en opofferingen, wat het kruis van Christus voor hen meebracht, die de smaad van Christus niet wilden dragen, die onwillig en bevreesd waren om Hem te belijden en aan te nemen, uit angst, hun plaats in de wereld te verliezen. Zij wilden de Heer niet kennen in zijn liefde, goedheid en genade, zoals de slaaf in Mattheüs 24:24 en zijn heer een hard mens

noemde, en bevreesd geworden zijnde, het hem toevertrouwde talent in de aarde had begraven. Zijn oordeel is de buitenste duisternis, waar weinig is dan tandengeknars, en komt overeen met het oordeel over de vreesachtigen in Openbaring 21:8. Een vreselijk lot wacht deze vreesachtigen.

---

Bron: Uit het Woord der Waarheid jrg. 1 blz. 153

