

## Geschiedenis van de kerk volgens Openbaringen 2 en 3

Bruiloft van het Lam. Op.19:6-10



### Vergelijking Op. 2 en 3 met Matt. 13:18-50

1. Efeze - De Zaaier. De apostolische eeuw. Het begin van het verval, het verlaten van de eerste liefde.
2. Smyrna - Het boze zaad. De vijand geopenbaard. Vervolgelingen.
3. Pergamus - Het mosterdzaad. Betekenis: "Hoge toren" of "tweemaal gehuwd" De belijdende kerk wordt groot, onder Constantijn de Grote. Grote boom en onreine vogels (de volkeren) vinden er beschutting.
4. Thyatira - Het zuurdeeg. Betekenis: "diegene die offert" Rome en haar afschuwelijkheden. De vrouw Izebel komt overeen met de vrouw uit de gelijkenis.
5. Sardes - De schat in de akker. De reformatorische eeuw. De naam hebbend te leven maar zijn dood. Maar er is een overblijfsel.
6. Filadelfia - De kostbare parel. Een kostbaar kleinood. Vasthouden van de waarheid.
7. Laodicea - Het visnet. Oordeel. Wat bedorven is wordt weggeworpen (uitgespuugt)