

Vluchten

‘Onthoudt u van elke vorm van kwaad’.

1 Tessalonicenzen 5:22

De gevaren op onze reis naar de heerlijkheid zijn zo talrijk dat voortdurende waakzaamheid vereist is om niet in zonde te vallen. Satan is daarbij onze grote tegenstander. In Jakobus 4:7 staat als bemoediging voor ons: “*Weerstaat echter de duivel en hij zal van u vluchten*”. Wij moeten de goede strijd van het geloof strijden zolang we in de wereld zijn, en deze strijd zal duren tot we het einde van de reis bereikt hebben. “*Wie overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn*” (Openb. 21:7).

Maar de overwinning wordt niet altijd behaald door weerstand te bieden of strijd te leveren. In heel veel gevallen vinden we alleen veiligheid door te *vluchten*. Daarom vinden we in het Nieuwe Testament zo vaak het woord vluchten of vlieden. En als God zegt: ‘vlucht’, dan is er een reëel gevaar en elke aarzeling om dit voorschrift op te volgen kan rampzalig zijn. Het Woord van God laat ons duidelijk zien dat wij zullen vallen, als wij weigeren te letten op waarschuwingen. Laten wij dus luisteren naar de vermaning, als God ons beveelt te vluchten.

Lees zorgvuldig de volgende waarschuwendende teksten, die gaan over vluchten.

- De vreemde herder ontvluchten (Joh. 10:5).
- Ontvlucht de hoererij! (1 Kor. 6:18).
- Ontvlucht de afgodendienst (1 Kor. 10:14).
- Ontvlucht de liefde tot het geld en alles wat dat met zich meebrengt (1 Tim. 6:10-11).
- Ontvlucht de begeerten van de jeugd (2 Tim. 2:22).

Nu het onderwijs dat wij hieruit kunnen trekken. Veel gelovigen zijn in zonde gevallen, omdat ze dachten sterk genoeg te zijn. Zij dachten weerstand te kunnen bieden aan het kwaad, zonder te hoeven vluchten. Zij hebben het oog niet van het kwaad afgewend en het gevolg was dat zij voor de verzoeking bezweken en in zonde vielen. David viel in de verschrikkelijkste zonde. Het ging van begeerte naar diefstal en leugen, tot aan moord toe. En dat alleen maar omdat hij zijn ogen niet dicht deed, toen hij op het dak van zijn huis wandelde. Jozef echter vluchtte onmiddellijk toen de verzoeking zich aandienende en ontsnapte zo aan een val.

In Johannes 10:4 zegt de Heer Jezus dat Zijn schapen Hem volgen, “*omdat zij zijn stem kennen. Maar een*

vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zij zullen van hem vluchten, omdat zij de stem van de vreemde niet kennen”. Dat is geen waarschuwing, maar een constatering van de positieve en negatieve kenmerken van de schapen. Het eeuwige leven dat Hij ons geeft, openbaart zich op twee manieren: wij volgen Hem, de Goede Herder, en wij vluchten weg van een vreemde.

Voordat de Heer kwam, waren er veel vreemde herders in Israël geweest, maar Zijn schapen hadden naar hen niet geluisterd. Daarna kwam Hijzelf en direct volgden Zijn schapen Hem, omdat ze Zijn stem kenden. Als de Heer zegt dat de schapen een vreemde herder natuurlijk ontvluchten, dan wil Hij ons eraan herinneren hoe wij ons moeten gedragen tegenover hen die *niet* de leer van Christus brengen. Zijn wij altijd van vreemde herders weggevlucht? Misschien hebben wij wel te vaak geluisterd naar wat zij te zeggen hadden. Als wij ons laten leiden door de Heilige Geest, zullen wij vanzelf van de vreemde herders wegvluchten.

Men citeert soms 1 Tessalonicenzen 5:21 om zich te verontschuldigen voor het volgen van een vreemde herder. Daar staat: “*beproeft alles, behoudt het goede*”. Men leest dan “beproeft”, alsof het betekent: “onderzoekt”. Maar zo is het niet. Als we dit vers lezen in verband met de rest van het hoofdstuk zullen we zien dat het niet de bedoeling is om alle dingen in de wereld te onderzoeken. We worden in dit hoofdstuk opgeroepen om niet door misplaatste kritiek het werk van de Heilige Geest in de gemeente uit te blussen, en de profetieën die daar worden uitgesproken niet te verachten. Wij worden vermaand niet alles klakkeloos aan te nemen wat er wordt gezegd, maar alle dingen te beproeven en te behouden wat goed is, dus alleen dat in ons op te nemen wat tot onze zegen is. Dus moeten we niet zoveel mogelijk dingen onderzoeken. Nee, we moeten de vreemde dingen *ontvluchten*.

In onze dagen is er een groot gevaar om te luisteren naar vreemde herders. Gevaarlijke leringen worden op een aantrekkelijke manier verpakt. De vijand weet dat heel goed. Net zoals een mooie etalage veel kijkers aantrekt, en mooie woorden op een knappe manier voorgedragen veel hoorders aantrekken. Vaak is het onze nieuwsgierigheid die ons verleidt. Wij zijn nieuwsgierig ten aanzien van wonderlijke dingen, en misschien hebben wij wel het verlangen goed ingelicht te zijn of niet enghartig te lijken. Wij zijn vaak op de

hoogte van heel veel dingen in deze wereld, waarvan wij beter onwetend hadden kunnen blijven. Maar het Woord van God zou in alle omstandigheden doorslaggevend voor ons moeten zijn. De Heer zegt tot ieder van ons: 'Als u tot Mijn schapen behoort, dan reken Ik erop dat u van de vreemde herders zult vluchten'.

Wij lopen het gevaar naar de stem van vreemden te luisteren door verkeerde lectuur te lezen die ons wordt aanbevolen. Veel boeken met een mooie titel en een tint van godsdienstigheid bevatten echter vergif. Vaak willen wij ze toch lezen om te weten wat erin staat, maar daarbij vergeten wij dat de Heer ons heeft gezegd te *vluchten*. Veel slechte dingen worden ook verspreid via radio, TV en internet. Natuurlijk zijn er ook veel goede dingen te vinden in de media. Maar de ervaring leert dat men zelfs in christelijke gezinnen dingen leest, beluistert en bekijkt, waarvan men zou moeten wegvluchten. Laten wij waakzaam zijn en ons niet door onze nieuwsgierigheid laten meeslepen, zodat wij door wereldse dingen worden beïnvloed. Dan verachten wij de bijbelse opdracht om te vluchten van het kwade. Verder is het *niet vluchten* ook een bewijs van bovenmatig zelfvertrouwen; als dit niet wordt geoordeeld, zal het ons in moeilijkheden brengen. Er zijn velen die verleid worden door redeneringen van hun eigen hart, en zij hebben zich op die manier van de waarheid verwijderd. Het feit alleen al dat zij echt *luisteren* naar de stem van een vreemde, bewijst dat hun geestelijk leven niet is wat het zou moeten zijn.

De volgende anekdote illustreert dit: een reiziger kwam eens in het oosten op een plaats waar de herders hun schapen lieten drinken. Op die dag hadden drie herders elkaar onderweg ontmoet en hun kudden waren aan de waterkant helemaal door elkaar gelopen. De reiziger zag dit en vroeg zich af hoe de herders hun eigen schapen zouden kunnen herkennen. Maar toen de dieren hun dorst hadden gelest, nam één van de herders zijn stok en riep 'Mehn-ah' (Volg mij), en onmiddellijk verlieten zijn schapen de andere dieren en volgden hem. Daarna riep een andere herder 'Mehn-ah' en direct volgden ook zijn schapen hem. De reiziger die dat zag, vroeg aan de derde herder of de schapen hem, een vreemde, zouden volgen als hij 'Mehn-ah' zou roepen. De herder schudde zijn hoofd, maar antwoordde: 'U kunt het wel proberen als u wilt'. Om meer succes te hebben trok de reiziger de mantel van de herder aan, deed zijn tulband om en nam zijn stok in de hand. Toen hij zo vermomd was, riep hij: 'Mehn-ah'. Maar de schapen bleven waar zij waren. Enkele schapen keken hem verbaasd aan, maar geen enkele

volgde hem. 'Volgen zij nooit een andere herder?', vroeg hij toen aan de herder. 'Ja, soms', was het veelzeggende antwoord – 'maar alleen als ze ziek zijn.' Wat een ernstige waarschuwing bevatten de woorden van die oosterse herder. Als wij in geestelijk opzicht gezond zijn, zullen wij ervoor bewaard blijven iemand anders dan de Goede Herder te volgen.

Iemand zal misschien zeggen: 'Ik heb niet de intentie een vreemde herder te volgen. Dergelijke gedachten zijn mij vreemd. Gelukkig ken ik de waarheid, ik weet Gods wil en ben vastbesloten de waarheid vast te houden.' Wij denken snel dat een vastberaden wil voldoende is. Wij denken onszelf te kunnen bewaren. Maar pas als wij op de proef worden gesteld, ontdekken wij hoe zwak wij zijn. Door ervaring moeten wij leren dat wij, om werkelijk veilig te zijn, alleen naar de stem van de Goede Herder moeten luisteren. Hij kent ons volkomen en Hij weet welke gevaren zich kunnen voordoen, zelfs die van ons eigen hart. Daarom wil Hij dat wij van andere herders wegvluchten en *Hem* zullen volgen. Als wij Zijn stem gehoorzamen, zullen wij bewaard blijven voor de boze.

Maar wij moeten wel Zijn stem *kennen*. Wij moeten ons erop toeleggen de waarheid meer vast te houden. Zijn stem leren wij kennen door in gebed de Bijbel te lezen, met de hulp van hen die het Woord van God getrouw uitleggen (zowel mondeling als schriftelijk). Als wij oprecht wensen de Heer Jezus te eren, laten wij onze wegen dan onderzoeken en onszelf afvragen: 'Waar luister ik naar? Wat lees ik? Is de Heer en Zijn Woord voldoende voor mij?'

Als wij de Goede Herder met een eenvoudig hart volgen, laten wij dan naar Zijn stem luisteren en vluchten van een vreemde herder, hoe aantrekkelijk die ook is. Dan zijn wij veilig en zullen wij de waarheid van dit woord van de Heer ondervinden: "*Wie Mij volgt, zal geenszins in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben*" (Joh. 8:12). Dan wandelen wij te midden van de gevaren en moeilijkheden van de weg in gelukkige gemeenschap met de Heer, tot aan het eind van ons leven – als wij in Christus ontslapen of wat nog heerlijker zou zijn, als wij bij Zijn komst in de lucht worden opgenomen in heerlijkheid en zonder te sterven van de aarde naar de hemel worden verplaatst! Dan zullen wij allemaal tezamen zijn, degenen die veranderd worden en degenen die worden opgewekt uit de dood. En zo zullen wij de Heer Jezus omringen, met Hem het Vaderhuis binnengaan en onze vreugde in Hem vinden tot in alle eeuwigheid.

Oorsprong: [Words of help 1932-305](#)

Titel: -

2008 Oude Sporen