

Hugo Bouter

# Kwalificaties voor het priesterschap

*'Wij hebben een grote Priester over het huis van God (...). Laten wij naderen'.*

Hebreeën 10:19-22

---

Op het hoofd van de priester Aäron bevond zich een tulband, met daarop een gouden plaat met de woorden: 'De heiligheid van de HEERE' (Ex. 28:36-38). De hogepriester vertegenwoordigde het volk bij God en hij moest op die manier de gaven van de Israëlieten heiligen en ook zijn volksgenoten aangenaam maken voor God. Deze gouden plaat wordt ook de heilige diadeem genoemd, die mogelijk de vorm van een bloem had (Lev. 8:9). Kroon Hem met gouden kroon, zegt een bekend lied.

Al deze dingen, die door God aan Mozes werden bevolen volgens de boeken Exodus en Leviticus, spreken van de heerlijkheid van Christus, onze grote Priester, Die altijd voor ons leeft en pleit bij God. Door Hem hebben wij nu vrijmoedigheid om in te gaan in het hemelse heiligdom en onze offeranden aan onze God aan te bieden.

Aan het slot van Exodus 28 en 39 wordt de gewone priesterkleding beschreven, die van toepassing was op de zonen van Aäron. Deze kleding had de volgende vier onderdelen: een onderkleed van fijn linnen, een gordel, een sierlijke hoofddoek alsook een onderbroek van dubbeldraads fijn linnen. De kleding spreekt van ons gedrag en van onze praktische levensopenbaring. Kleren maken de man, zegt het spreekwoord.

1. Het onderkleed van fijn linnen spreekt van de praktische gerechtigheid die vereist is voor de uitoefening van priesterdienst (zie Openb. 19:8, 14). Zijn onze motieven heilig en goed?
2. De gordel getuigt van onze dienstbaarheid jegens God en mensen. Zijn wij met nederigheid omgord?
3. De hoofddoek spreekt van de waardigheid van het priesterschap, en deze bedekking verleende de priesters eer en aanzien. Vergelijk de serafs in Jesaja 6, die hun gezicht en hun voeten bedekten in Gods tegenwoordigheid. Er is hier overigens een duidelijk onderscheid met de nieuwtestamentische bedeling, waarin de man het hoofd niet meer behoort te bedekken (1 Kor. 11:7). Onder het oude verbond bleef Gods heerlijkheid nog verborgen – die is pas door Christus onthuld – en was er telkens een bedekking nodig (vgl. Joh. 1:14, 18; 2 Kor. 3).
4. Ten slotte spreekt de linnen broek van de reinheid en de heiligheid die passend is voor dienstdoende priesters in het heiligdom, en dit in onderscheid met de immoraliteit van de heidenvolken bij hun tempeldienst (Ex. 28:42-43; Ezech. 44:17-18).

*Triomf, als priesters naderen wij,  
gereinigd van de zonden.  
Weldra zijn wij gekroond en vrij,  
van elke dwang ontbonden.*

Geestelijke liederen nr. 111

---

