

Hugo Bouter

# De aarde en haar volheid

*'De aarde is van de HEERE en al wat zij bevat (of: haar volheid),  
de wereld en wie er wonen'*

*'(...) want van Mij is de wereld en al wat zij bevat (of: haar volheid)'*

*'Want de aarde en haar volheid is van de Heer'*

Psalm 24:1; 50:12; 1 Korinthiërs 10:26

---

## Psalm 24:1

Het is welbekend dat de drie psalmen 22 tot en met 24 een trio vormen, dat de heerlijkheid van de Goede Herder bezingt. In psalm 22 geeft Hij Zijn leven voor de schapen, in psalm 23 leidt Hij als de Grote Herder Zijn schapen – want Hij is opgestaan uit de doden –; en in psalm 24 verschijnt Hij in heerlijkheid als de Opperherder (Joh. 10:11; Hebr. 13:20; 1 Petr. 5:4). Dan worden alle dingen aan Hem onderworpen als de Koning der ere, de Heer van de legermachten, Die sterk en geweldig is in de strijd. Alles in hemel en op aarde is dan onder Zijn voeten gelegd, tot heerlijkheid van God de Vader, en Hij zal als de Vredevorst regeren vanuit Jeruzalem, de stad van de grote Koning.

Alles behoort Hem toe en is voor Zijn dienst geheiligd en apartgezet. In dat licht moeten wij dan ook de zin lezen dat de aarde van de HEERE is en alles wat zij bevat (of: haar volheid). Dit omvat dus alles in de schepping: mensen, dieren, alles wat adem heeft, en ook alle dingen. In principe is dat nu al zo, zeker voor ons als verlost, maar in het Vrederijk zal het voor iedereen duidelijk zijn. Want het is dan de tijd van Christus' openbare heerschappij en Zijn naam zal voor aller oog worden

grootgemaakt. Wat een tijd zal dat zijn van universele vrede en harmonie in de hele schepping! De profeten getuigen ervan.

## Psalm 50:12

De tweede plaats uit psalm 50 geeft aan waaraan wij specifiek moeten denken bij de uitdrukking *de wereld en haar volheid*. Het gaat namelijk om de dieren voor de offerdienst, die de Israëliet moest brengen in de tempel. Het was goed en nodig dat die offers werden gebracht om de relatie met God in stand te houden, maar Hij had ze niet nodig als voedsel voor Hemzelf. Alles behoort Hem immers toe, het vee op duizend bergen en al het gevogelte: de wereld en haar volheid (Ps. 50:8-13).

We krijgen in deze psalm ook de kern van de offerdienst te zien: het gaat niet om de uiterlijke offeranden als zodanig, maar om het naderen tot de levende God, het brengen van lof en aanbidding en het aanroepen van Zijn grote Naam (Ps. 50:14-15, 23). Kortom: 'Wie lof offert, eert Mij'. Dit slotvers van de psalm geeft als het ware een doorkijkje naar het Nieuwe Testament en de geestelijke offeranden die nu door Gods kinderen worden gebracht. Met andere woorden: de aanbidding in geest en waarheid (vgl. Joh. 4).

Zo vinden we het ook in 1 Korinthiërs 10, Hebrëënen 10 en 13 en andere plaatsen in het Nieuwe Testament. Het gaat bij de eredienst aan de tafel van de Heer om het binnengaan als aanbidders in het hemelse heiligdom en het brengen van een voortdurend lofoffer.

## 1 Korinthiërs 10:26

Het letterlijk eten van het offervlees dat in heidense tempels werd geofferd, was naderhand zelfs toegestaan, want – en hier hebben we het derde citaat – 'de aarde en haar volheid is van de Heer' (1 Kor. 10:26). Alle vleesspijzen zijn van Hem en wij mogen Hem vrijmoedig ervoor danken. Maar dit geeft ons als christenen niet het recht om zelf aan te gaan zitten in een afgodstempel, want dan vermengen we de dienst van de ware God met die van de afgoden en de demonen (vgl. het verband van 1 Kor. 8 en 10).

Dat de aarde van de HEERE is en haar volheid mag ons overigens niet ertoe verleiden om aardse zegen te claimen of op te eisen. Dat is de onterechte claim van het populaire welvaartsevangelie. Want het is nu nog de tijd om met Christus te lijden, niet om met Hem te regeren. Wij volgen een verworpen Heer en Heiland.

Gods kinderen zijn nog niet met Hem geopenbaard in heerlijkheid, dat is nog toekomst (Rom. 8).

Wel mogen wij alles in het gebed van Hem verwachten, en ook alle aardse zegeningen uit Zijn goede aannemen. Alles is Zijn eigendom. En Hij kent al onze noden en behoeften, waarin Hij mild voorziet, zoals een andere psalm het onder woorden brengt:

*Leef uit Mijn verbond.  
Vraag van Mij vrijmoedig.  
Open wijd uw mond.  
Al wat u ontbreekt,  
al waar u om smeekt  
geef Ik overvloedig.*

Psalm 81:9 in een nieuwe berijming

---

OudeSporen 2021

