

Hugo Bouter

Jakobus en de wet

De wet van de vrijheid, en de koninklijke wet

Jakobus 1:25; 2:8, 12

De wet van de vrijheid

De volmaakte wet voor ons als christenen is de wet van de geestelijke vrijheid, d.i. de vrijheid van de vroegere heerschappij van de zonde en de kracht om tot Gods eer te leven en Hem alleen te dienen. Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood (vgl. Rom. 8:2-10). Er geldt een nieuw levensbeginsel voor de christen, namelijk het opstandingsleven van Christus Zelf, en er is een nieuwe Bron van leven en kracht, en wel de inwonende Heilige Geest van God in de gelovige.

In Galaten 5 wijdt de apostel Paulus een heel hoofdstuk aan de christelijke vrijheid en het wandelen door de Geest. Wij zijn geroepen om vrij te zijn, maar die vrijheid mag niet worden gebruikt als een aanleiding voor het vlees. Integendeel, wij moeten elkaar dienen door de liefde en door de kracht van de Geest. Want de hele wet van Mozes wordt in één woord vervuld, in dit: 'U zult uw naaste liefhebben als uzelf' (Lev. 19:18; Gal. 5:13-14; vgl. Rom. 13:9-10).

Daarom spreekt Paulus in Galaten 6 over het vervullen van 'de wet van Christus', omdat wij in Hem en in Zijn werk volmaakte liefde en zelfovergave hebben gezien (Gal. 6:2). Dat is voortaan de leefregel voor hen die tot de nieuwe schepping behoren, en voor wie alle dingen nieuw zijn geworden in Hem (Gal. 6:15-16; Jak. 1:18). Die regel vraagt alles en zal ons alles kosten, omdat wij Christus navolgen.

De koninklijke wet

Jakobus noemt deze volmaakte wet, die van de vrijheid, ook de *koninklijke* wet, omdat wij erfgenamen zijn van het koninkrijk van God, dat Hij beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben (Jak. 2:5, 8). De koninklijke wet is niets anders dan de regel om anderen te dienen door de liefde. Die wet zal in het komende rijk van de Messias, de Heere der heerlijkheid, volmaakt worden gerealiseerd doordat de wet dan in ieders hart is geschreven. Koninklijk gedrag is niet heersen, maar dienen door de liefde.

De apostel geeft dan ook nog een waarschuwing om goed te letten op ons gedrag. De wet van de vrijheid zal ons namelijk oordelen voor de rechterstoel van Christus, wanneer wij geen liefde en barmhartigheid hebben getoond in ons gedrag jegens anderen. De barmhartigheid roemt tegen het oordeel (Jak. 2:12-13).

*Vrijheid, zo te minnen,
die mijn banden slaakt!
Vrijheid, die van binnen
mij zo zalig maakt!*

Zangbundel Joh. de Heer nr. 469

OudeSporen 2021

