

Hugo Bouter

Wachter, wat is er van de nacht?

*'Ik verwacht de HEERE,
mijn ziel verwacht Hem en ik hoop op Zijn woord.
Mijn ziel wacht op de Heere,
meer dan wachters op de morgen,
wachters op de morgen'.*

'Men roept mij uit Seir toe: Wachter, hoe staat het met de nacht? Wachter, hoe staat het met de nacht? De wachter zei: De morgenstond is gekomen, maar het wordt ook nacht. Wilt u vragen, vraag! Keer terug, kom!'.

'Weet dit eerst, dat er in het laatst van de dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want sinds de vaderen zijn ontslapen, blijft alles zo als van het begin van de schepping'.

Ps. 130:5-6; Jes. 21:11-12; 2 Petr. 3:3-4

De christen als wachter

Wachten is niet bepaald eenvoudig. En wachten doen we allemaal. Als je jong bent, wacht je op de volwassenheid. Als ik maar eenmaal groot ben! Je wacht op een baan, op voldoening in je werk. Je kijkt misschien uit naar goede relaties met je

familie en je omgeving, je hoopt op een huwelijk etc. Je kunt ook wachten op God: wachten op Zijn zegen, hopen op een gebedsverhooring.

Wachten op God is misschien wel het moeilijkste dat er is, maar het is ook het belangrijkste dat er is. Want Hij is de Bron van alle zegen, van elk waar geluk, van de ware blijdschap. De psalmdichter was zo iemand, die zijn oog echt gevestigd hield op de Heere, ook in moeilijke omstandigheden. Psalm 130 is een boetepsalm, en de dichter riep vanuit de diepte tot God in de hoge: 'Heere, hoor naar mijn stem. Laten Uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekbeden' (vs. 1-2).

De dichter riep om vergeving van zonden, verlossing van ongerechtigheid, en hij realiseerde zich dat dit allemaal bij God Zelf te vinden was. Bij *Hem* is vergeving, opdat wij Hem eren en dienen (vs. 4). Dat is ook voor ons belangrijk, want daarmee begint het christenleven. En dat is nog maar het begin. Iedere verlostte is eveneens een 'wachter' geworden, iemand die hoopt op God en op Zijn Woord. En wij mogen *samen* Gods Zoon verwachten uit de hemelen, die God heeft opgewekt uit de doden, Jezus, die ons redt van de komende toorn (1 Thess. 1:10).

Hij komt eerst als de blinkende Morgenster voor Zijn gemeente om haar op te nemen in heerlijkheid, en daarna verschijnt Hij met de Zijnen als de Zon van de gerechtigheid om het gelovige overblijfsel van Israël te verlossen en de wereld te oordelen in gerechtigheid. Hij komt spoedig, laten we dat vasthouden.

De wachters op de muren van Jeruzalem moesten ook waarschuwen voor onheil en naderend gevaar. Dit gebeurt ook regelmatig in de brieven van het Nieuwe Testament, doordat de apostelen wijzen op verkeerde ontwikkelingen in de wereld en in de christenheid. Maar de hoofdzaak is dat ieder van ons een *wachter* is of wordt, iemand die echt hoopt op de Heere Zelf. Want bij Hem is veel verlossing, en de hulp van mensen stelt teleur.

De morgen komt, maar ook de nacht

Wachter, wat is er van de nacht? Deze vraag is waaarschijnlijk spottend bedoeld, zoals we ook zien in 2 Petrus. Want Edom (d.i. Ezaü, de tweelingbroer van Jakob) was een 'ongoddelijke' (vgl. Hebr. 12:16). Hij symboliseert de mens zonder God, die geen rekening houdt met Gods Woord en met Zijn beloften. Het antwoord van de profeet aan de spotters is: De morgen komt, maar eerst komt de nacht van de afval en van het gericht over de goddelozen (vgl. 2 Thess. 2:3-12).

De nacht valt over deze wereld en over een afvallige christenheid, het grote Babylon. Het wordt ook nacht, zegt de profeet. De morgen breekt aan voor wie

oprecht rekening houdt met Gods Woord en met zijn vragen naar de wachters toegaat. Christus zal verschijnen als de Zon van de gerechtigheid, en Hij zal het koninkrijk voor Israël herstellen (Mal. 4:1-3; Luk. 1:32-33; 1:78-79). Maar wie niet wil luisteren, vergaat in de nacht van het oordeel.

Petrus sluit met zijn tweede brief aan bij het antwoord van Jesaja. Men zal de spot drijven met de wederkomst van Christus, maar Hij komt om de aarde in gerechtigheid te oordelen.

Het oordeel van de zondvloed

Petrus herinnert aan het alomvattende gericht van de zondvloed in de tijd van Noach. Toen is de aarde vergaan door *water*, maar de tegenwoordige hemelen en de aarde worden naar Gods bevel opgespaard voor het *vuur* en worden bewaard tot de dag van het oordeel en van de ondergang van de goddeloze mensen. De Heer vertraagt de belofte niet, maar Hij is lankmoedig en wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen (2 Petr. 3:3-10).

De nacht is ver gevorderd

De apostel Paulus was ook zo'n wachter in de tijd dat het Nieuwe Testament is geschreven. Hij schreef aan de gelovigen te Rome het volgende over het aanbreken van de dag van Christus:

'En dit te meer omdat wij de tijd kennen dat het uur voor u al daar is om uit de slaap te ontwaken; want de behoudenis is ons nu nader dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd en de dag is nabij. Laten wij dan de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Laten wij, als op de dag, welvoeglijk wandelen, niet in zwelgpartijen en dronkenschappen, niet in ontuchtigheden en uitspattingen, niet in twist en jaloersheid; maar doet de Heer Jezus Christus aan, en wijdt geen zorg aan het vlees om aan begeerten te voldoen' (Rom. 13:11-14).

De nacht is ver gevorderd en de dag is nabij. Het volle heil van Christus en de definitieve behoudenis voor allen die in Hem hebben geloofd, staat gereed om geopenbaard te worden. Daarom moeten wij leven *als op de dag* en de wapens van het licht aandoen: geloof, hoop en liefde (1 Thess. 5:4-11). Wij moeten wandelen in nieuwheid van leven en ons bekleden met Christus: Doe de Heer Jezus Christus aan en volg Hem na.

De blinkende Morgenster en de Zon der gerechtigheid

Christus komt eerst als de blinkende Morgenster om al de Zijnen tot Zich te nemen en hen te laten delen in Zijn hemelse heerlijkheid (2 Petr. 1:19-21; Openb. 2:28; 3:10-11; 22:16-17, 20). Na het vieren van het bruiloftsmaal van het Lam in de hemel verschijnt Hij met de Zijnen in heerlijkheid en majesteit en breekt er een nieuwe dag aan voor de wereld en de schepping. Dat is de dag van de Christusregering, het rijk van de duizend jaren (Openb. 19:6-9; 20:4). Maar het oordeel wordt voltrokken aan het afvallige deel van Israël dat de antichrist heeft aangenomen, en aan de heidenvolken die hebben samengespannen tegen de Heere en tegen Zijn gezalfde Koning (Openb. 19:11-16; vgl. Ps. 2).

*'Kom haastig, mijn Liefste,
en wees als een gazelle
of als het jong van een hert
op de bergen met specerijen'.*

Hooglied 8:14

*'Hij Die van deze dingen getuigt,
zegt: Ja, Ik kom spoedig.
Amen. Ja, kom, Heere Jezus!'*

Openbaring 22:20

OudeSporen 2021

