

De waarheid van het huis van God

1. Kenmerken van Gods huis in Genesis en Exodus

- Bethel = huis van God; in antwoord op Gods openbaring bouwt Abram hier een altaar en roept hij de naam van de Heere aan (Gen. 12:8).
- Gods genade ten aanzien van Jakob. We zien hier o.a. de toegang tot God, ons getuigenis, voorrechten en verantwoordelijkheden; maar ook menselijke inspanning (wetticisme) in contrast met bewezen genade. God geeft Zijn plannen niet op; er is geestelijk ontwaken, herstel en gemeenschap (Gen. 28:10-22; 35:1-15).
- Gods plan voor Zijn verlost volk, op grond van de uittocht uit Egypte (Ex. 15:2). De viering van het Pascha gaat hieraan vooraf (Ex. 12). Het lied van Mozes is de lofzang van het verlost volk, dat zal binnengaan in het Beloofde Land en een plek in Gods heiligdom krijgt (Ex. 15:13-17).
- Tot God gebracht als een koninkrijk van priesters en een heilig volk (Ex. 19:3-6), allemaal op grond van het voortdurende offer (Ex. 29:38-46).

2. Nieuwtestamentische kenmerken

- De gemeente van de levende God is een geestelijk huis, dat naar Gods voornemen gebouwd is op de Zoon van de levende God (Matt. 16:16-18).
- Ze is gebouwd op het fundament dat door de apostelen en profeten is gelegd vanaf het begin (Ef. 2:19-22).
- De gelovigen worden als levende stenen toegevoegd; het is een heilig en koninklijk priesterdom (1 Petr. 2:1-5, 9).
- Christus is Heer over Zijn huis (Hebr. 3:1-6; 8:1-3; 10:19-25).
- De heiligheid is Gods huis tot sieraad (2 Kor. 6:14-18; vgl. Ps. 93:5).
- De verborgenheid van de godsvrucht als richtsnoer voor ons gedrag in Gods huis (1 Tim. 3:14-16).
- Het huis van God en de verantwoordelijkheid van de mens (1 Kor. 3; 2 Tim. 2).
- Het huis in zijn glorieuze eindfase (Openb. 21:3-5); zie onder punt 3.
- Het belang van de gehoorzaamheid aan de geboden van de Heer (Joh. 14:15-23; 1 Joh. 5:1-5), en de kracht die God ons geeft om Zijn gedachten in praktijk te brengen (Joh. 14:16-20, 26; 16:7-15; Hand. 1:8; 2:1-4).
- De Heer Zelf als ons volmaakte Voorbeeld (Joh. 4:32-24; 5:30; 6:37-40; 12:46-50; 14:3vv; 15:10). Zie ook Ef. 5:25; 1 Kor. 14:33, 37, 40.

3. De acht woningen van God

De Bijbel toont ons achtereenvolgens acht woningen van Godⁱ:

1. De tabernakel in de woestijn (Ex. 25-40).
2. De tempel van Salomo in het land Israël (1 Kon. 5-8).
3. De herbouwde tempel onder Zerubbabel na de ballingschap (Ezra 3-7).

4. Christus als Mens op aarde (Joh. 2:21; 2 Kor. 5:19).
5. De gemeente als de woonplaats van God in de Geest (Ef. 2:21-22).
6. De derde tempel van God onder de antichrist (2 Thess. 2:4; Dan. 9:27).
7. De tempel op aarde in het Vrederijk (Ezech. 40-48).
8. De woning van God bij de mensen – de gemeente in de eeuwige toestandⁱⁱ (Openb. 21:2-3).

ⁱ God had een directe relatie met Adam in zijn staat van onschuld, en Hij sprak met de mens. Maar Hij woonde toen niet in de hof van Eden, Hij wandelde er. Na de zondeval (Gen. 3), is de verlossing de grote voorwaarde voor het wonen van God bij de mensen (vgl. Ex. 15:1-3).

ⁱⁱ Het getal acht houdt in de Bijbel vaak verband met een nieuwe orde van zaken. God is de alpha en de omega, het begin en het einde.

OudeSporen 2020

