

# Een studie over Efeziërs 1

## Efeziërs 1

---

### Inleiding

Het is mooi te zien dat de apostel Paulus deze brief – die mogelijk een rondzendbrief was aan meerdere gemeenten in Klein-Azië (vgl. Hand. 19:10, 26) – begint met gebed en dankzegging. Eigenlijk is dit héle eerste hoofdstuk na de aanhef (de zegenwens) een *dankgebed* (vs. 3-14; vgl. vs. 15-16), gevolgd door een *gebed om inzicht* voor de gelovigen opdat zij hun rijke positie in Christus zouden begrijpen (vs. 17-23).

Welke plaats nemen de gelovigen in onze gedachten en gebeden in? Brengen wij hen bij de Heer? Bidden wij voor hun geestelijke groei? De aanhef spreekt over ‘heiligen’ (personen die voor God apart zijn gezet) en ‘getrouwen’. Oftewel ‘gelovigen’, personen die op God en op Christus vertrouwen. Er is genade voor hen (genade = *charis*, vgl. Gr. *chairein*, d.i. gegroet) en vrede (vgl. het Hebr. *sjaloom*). De genade en vrede is afkomstig van God onze *Vader* en van de *Heer* Jezus Christus (vs. 1-2).

Er is een wederkerig ‘zegenen’ in vers 3. Wij zegenen of loven God, en Hij heeft ons rijk gezegend in Christus. Zegenen is goede dingen zeggen van een ander. Onze geestelijke zegeningen in de verzen 3-14 houden verband met de *drie* goddelijke personen: Vader, Zoon en Heilige Geest.

In welke *drie* begrippen kunnen deze verzen worden samengevat? Er is:

- het *kindschap* van de gelovige in overeenstemming met de natuur van de Vader;
- het *zoonschap* naar het model van de Zoon van God (vgl. Rom. 8:29);
- het *erfgenaamschap* waarvan de Geest het onderpand is.

## Zeven zegeningen

Er is een andere indeling in *zeven* aspecten mogelijk (*allerlei* geestelijke zegening):

- vs. 4 de *eerste* zegening: uitverkoren tot het kindschap, d.i. een nieuwe natuur van licht en liefde;
- vs. 5 de *tweede* zegen: het zoonschap;
- vs. 6 de *derde* zegen: aangenaam gemaakt in de Geliefde;
- vs. 7 de *vierde* zegen: wij hebben de verlossing;
- vs. 8-10 de *vijfde* zegen: God deelt Zijn gedachten over Zijn Zoon met ons in wijsheid en inzicht;
- vs. 11 de *zesde* zegen: wij zijn erfgenamen;
- vs. 13 de *zevende* zegen: wij zijn verzegeld met de Heilige Geest, die het onderpand van de erfenis is.

## Specifieke uitdrukkingen

Het begrip 'genade' in Efeziërs 1 heeft een grote reikwijdte. Gods gunst is veelzijdig:

- 'genade en vrede' (vs. 2);
- 'de heerlijkheid van Zijn genade' (vs. 6);
- 'begenadigd in de Geliefde', of: aangenaam gemaakt (vs. 6);
- 'vergeving naar de rijkdom van Zijn genade' (vs. 7).

De uitdrukking 'vóór de grondlegging van de wereld' in vers 4 staat in contrast tot alles wat *vanaf* de grondlegging van de wereld is voorbereid (vgl. Matt. 25:34 en Openb. 17:8).

Andere eeuwige zegeningen zijn volgens het Nieuwe Testament:

- heerlijkheid (Joh. 17:5);
- liefde (Joh. 17:24);
- genade (2 Tim. 1:9);
- eeuwig leven (Tit. 1:2);
- voorkennis (1 Petr. 1:20).

Dan de *verborgenheid* of het *geheimenis* van Gods wil (vs. 9-10). Dat plan van God houdt in dat alles in hemel en op aarde onder Christus als Hoofd zal worden samengebracht in het komende Vrederijk.

Wij zijn geformeerd tot Gods *lof*, en wel in drieërlei opzicht:

1. tot lof van de heerlijkheid van Zijn *genade* (vs. 6).
2. tot lof van Zijn heerlijkheid; zowel de gelovigen uit de Joden als uit de volken zijn de voorwerpen van Gods genade en dragen bij tot de glorie van Zijn naam (vs. 12-13).
3. de verlossing van de erfenis, de verkregen bezitting, dient ook tot lof van Zijn heerlijkheid (vs. 14).

Er zijn drie bekende trefwoorden in vs. 15-18, namelijk: geloof, hoop en liefde.

Wat zijn de verlichte ogen van ons *hart* (vs. 18)? Antwoord: innerlijke wijsheid door Gods Geest bewerkt.

Wat zijn de drie doelen van Paulus' gebed in vs. 18-19? Het gaat om inzicht in:

1. de hoop van onze roeping,
2. de rijkdom van Gods erfdeel,
3. de grootte van Zijn opstandingskracht.

Er is verschil tussen het gebed aan het slot van Efeziërs 1 en het gebed van Efeziërs 3. Het eerste is een gebed om geestelijk inzicht, het tweede om geestelijke kracht en volheid.

---

OudeSporen 2020

