

Hugo Bouter

# Gaat het in Marcus 16 ook om de Emmaüsgangers?

## *Reply*

*‘Na deze dingen nu openbaarde Hij Zich in een andere gedaante aan twee van hen, terwijl zij wandelden en naar het veld gingen. En dezen gingen weg en berichtten het aan de overigen, maar zij geloofden ook die niet’.*

Marcus 16:12-13

---

## **Vraag**

Er is hier sprake van ‘twee van hen’. Klopt het dat dit de Emmaüsgangers zijn?

## **Antwoord**

De auteur Cor Bruins neemt in ‘Hij heeft onder ons gewoond’ aan dat het in Marcus 16:12-13 om de Emmaüsgangers gaat. Er staat inderdaad ook een verwijzing boven deze verzen naar Lucas 24:13-35. Er zijn echter een paar tegenstrijdigheden in beide berichten. Volgens Marcus gaan de discipelen naar het veld, volgens Lucas gaan ze juist terug naar huis. En het verslag van de twee wordt volgens Marcus niet door de elven geloofd, terwijl die in Lucas juist wel getuigden van Christus’ opstanding. Cor Bruins zegt hier niets over.

Je zou haast aannemen – als het inderdaad om de Emmaüsgangers gaat – dat de Heer tweemaal aan deze discipelen is verschenen, ’s morgens vroeg een keer en later langere tijd tegen het aanbreken van de avond. En dan moeten ze ook tweemaal verslag hebben uitgebracht aan de overigen, die aanvankelijk niet geloofden, maar later wel nadat de Heer ook aan Simon Petrus was verschenen.

Prof. Jakob van Bruggen gaat er in zijn commentaar op Marcus vanuit dat het om twee verschillende geschiedenissen gaat. Ik noemde al enkele tegenstrijdigheden tussen Marcus 16 en Lucas 24. Dit is alleen op te lossen als je de suggestie aanneemt van een dubbele verschijning aan de Emmaüsgangers, maar dit blijft twijfelachtig.

---

OudeSporen 2020

