

Hugo Bouter

Heer, leer ons bidden!

De gebeden van de volmaakte Bidder volgens Lucas

Lucas 3:21 - 23:46

1. Het begin van Zijn dienst, bij de doop in de Jordaan

'Het gebeurde nu, toen al het volk werd gedoopt en ook Jezus was gedoopt en bad, dat de hemel werd geopend en de Heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif op Hem neerdaalde, en er kwam een stem uit de hemel: U bent Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik welbehagen gevonden' (Luc. 3:21-22).

2. Alleen in de woestijn

'Het woord over Hem verbreidde zich echter des te meer; en vele menigten kwamen samen om Hem te horen en van hun ziekten genezen te worden. Hij trok Zich echter terug in de woestijnen en bad' (Luc. 5:15-160).

3. Op de berg, met het oog op de roeping van de twaalf discipelen

'Het gebeurde nu in die dagen dat Hij naar buiten ging naar de berg om te bidden, en Hij bracht de nacht door in het gebed tot God. En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf van hen uit, die Hij ook apostelen noemde' (Luc. 6:12-13).

4. Na de terugkeer van de twaalf apostelen, bij de spijziging van de vijfduizend

'Toen Hij nu de vijf broden en de twee vissen had genomen, keek Hij op naar de hemel, zeggende ze, brak ze en gaf ze aan de discipelen om ze aan de menigte voor te zetten' (Luc. 9:16).

5. Bij het begin van de lijdensweg

'En het gebeurde, toen Hij alleen in gebed was, dat de discipelen bij Hem waren, en Hij vroeg hun aldus: Wie zeggen de menigten dat Ik ben? Zij nu antwoordden en zeiden: Johannes de Doper; en anderen: Elia; en anderen, dat een profeet, een van de ouden, is opgestaan. Hij nu zei tot hen: U echter, Wie zegt u dat Ik ben? Petrus nu antwoordde en zei: De Christus van God. Hij nu waarschuwde hen en beval dit niemand te zeggen, en zei: De Zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten, overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en op de derde dag worden opgewekt' (Luc. 9:18-22).

6. Tijdens de verheerlijking op de berg

'Het gebeurde nu ongeveer acht dagen na deze woorden, dat Hij Petrus, Johannes en Jakobus meenam en op de berg klom om te bidden. En terwijl Hij bad, werd het uiterlijk van Zijn gezicht anders en Zijn kleding werd lichtend wit' (Luc. 9:28-29).

7. Na de terugkeer van de zeventig

'Op dat ogenblik verheugde Jezus Zich in de Heilige Geest en zei: Ik prijs U, Vader, Heer van de hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, en ze aan kleine kinderen hebt geopenbaard. Ja Vader, want zo is het een welbehagen geweest voor U. Alles is Mij overgegeven door Mijn Vader, en niemand weet Wie de Zoon is dan de Vader, en Wie de Vader is dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon Hem wil openbaren' (Luc. 10:21-22).

8. Leren bidden in de school van Christus

a. Het Onze Vader

'En het gebeurde, toen Hij op een bepaalde plaats in gebed was, dat één van Zijn discipelen, toen Hij ophield, tot Hem zei: Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen heeft geleerd. Hij nu zei tot hen: Wanneer u bidt, zeg dan: Vader, mag Uw naam worden geheiligd, Uw koninkrijk komen. Geef ons dagelijks ons

toereikend brood. En vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven ieder die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking' (Luc. 11:1-4).

b. Bidden, zoeken, kloppen

'En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en u zal opengedaan worden. Want ieder die bidt, ontvangt; en die zoekt, vindt; en die klopt, zal opengedaan worden. En welke vader is er onder u, aan wie zijn zoon zal vragen om een brood, en die hem een steen zal geven? Of om een vis, en die hem in plaats van een vis een slang zal geven? Of ook om een ei zal vragen, zal hij hem een schorpioen geven?' (Luc. 11:9-12).

c. Bidden om goede gaven

'Als dan u die boos bent, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal de Vader die van [de] hemel is, [de] Heilige Geest geven aan hen die er Hem om bidden' (Luc. 11:13).

9. In de hof Getsemane

'En Hij ging naar buiten en vertrok naar Zijn gewoonte naar de Olijfberg; ook de discipelen nu volgden Hem. Toen Hij nu op die plaats was gekomen, zei Hij tot hen: Bidt dat u niet in verzoeking komt. En Hij verwijderde Zich van hen ongeveer een steenworp ver, en Hij knielde neer en bad de woorden: Vader, als U het wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; moge evenwel niet Mijn wil maar de Uwe gebeuren. Hem nu verscheen een engel uit de hemel die Hem sterkte. En terwijl Hij in zware strijd raakte, bad Hij des te vuriger. En Zijn zweet werd als grote bloeddruuppels, die op de aarde vielen. En Hij stond op van het gebed en kwam bij de discipelen en vond hen slapend van droefheid. En Hij zei tot hen: Waarom slaapt u? Staat op en bidt, opdat u niet in verzoeking komt' (Luc. 22:39-46).

10. Op het kruis van Golgota

a. Het eerste kruiswoord

'Jezus nu zei: Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen' (Luc. 23:34).

b. Het zevende kruiswoord

'En Jezus riep met luider stem de woorden: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En toen Hij dit gezegd had, stierf Hij' (Luc. 23:46).

Heer, leer ons bidden!

OudeSporen 2020

