

Hugo Bouter e.a.

De Grote Verdrukking en de antichrist

Gedachtenuwisseling over de opname van de gemeente

‘Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken’.

Openbaring 3:10

De Grote Verdrukking, tijdens de laatste halve jaarweek van Daniël 9, zal de gemeente van Christus niet meemaken op aarde. 'Kom hier op naar boven', die oproep richt onze blikken omhoog naar de hemel (Openb. 4:1).

Het geluid dat ik meestal in Maranatha-kringen hoor, is dat men spreekt over een periode van zeven jaar. Als de antichrist niet kan verschijnen voordat de gemeente is weggerukt – en we bovendien weten dat hij een jaarweek lang macht zal uitoefenen –, dan lijkt het me duidelijk dat we over zeven en niet 3,5 jaar moeten spreken. Oftewel, we maken niet alleen die laatste 3,5 jaar niet mee, maar evenmin de eerste 3,5 jaar van de 70e jaarweek! Volgens de belofte van de Heer aan de gemeente te Filadelfia, zullen we bewaard blijven voor het uur van de verzoeking, dat over het hele aardrijk zal komen (Openb. 3:10)ⁱ.

Maar valt dit uur van de verzoeking inderdaad samen met de hele laatste jaarweek, of ziet het speciaal op het verleidende optreden van het eerste en het tweede beest gedurende de *tweede helft* van de jaarweek (Openb. 13:5)? De vraag is ook hoelang de weerhoudende kracht zijn werk zal doen: tot aan het begin van de laatste jaarweek, of tot het moment dat de antichrist zijn ware gedaante toont en zich zal zetten in de tempel van God (2 Thess. 2:4-7)? Dat laatste gebeurt pas in het midden van de zeven jaren, en dan breekt de Grote Verdrukking aan als tuchtiging van Gods

kant. Het is duidelijk dat de Weerhouder – de Heilige Geest – en de gemeente dan reeds van de aarde zijn weggenomen.

Maar zien we niet reeds in de zeven zegelordelen de onthulling van de toorn van het Lam (Openb. 6:16)? Het eerste zegel is m.i. moeilijk anders te verklaren dan dat de antichrist ten strijde trekt en overwint, dan is hij toch geopenbaard?

Dat denk ik niet, de toorn van het Lam wordt pas bij de schaalordelen uitgestort (Openb. 11:18; 15:1; 16:1). Bij het zesde zegel denkt men ten onrechte dat de grote dag van de toorn al is aangebroken. Het eerste zegel heeft m.i. betrekking op de Romeinse heerser, die al aan het begin van de laatste jaarweek successen boekt.

Ik vind dat onderscheid wat gekunsteld. De boekrol als geheel is toch het oordeel dat wordt uitgevoerd door het Lam? Er kleeft ook een ander nadeel aan deze zienswijze, want dit maakt dat we niet langer gericht zijn op de komst van de Heer (vgl. 1 Thess. 1:9-10), maar op de vraag wie nu wel de antichrist zou kunnen zijn, omdat pas op de helft van de 70e jaarweek de Grote Verdrukking begint. En dit zou betekenen dat de gemeente ook nog de vreselijke oordelen van Openbaring 6 moet doormaken, een periode waarin een kwart van de mensheid zal omkomen. Terwijl we in Openbaring 4 en 5 de verheerlijkte heiligen al zien zitten op vierentwintig tronen, wat bevestigt dat de opname dan al heeft plaatsgehadt.

Het is wel van belang om de antichrist niet te verwarren met de Romeinse heerser, het eerste beest van Openbaring 13. Het tweede beest is de antichrist, de valse messias die in zijn eigen naam zal komen en door de afvallige Joden zal worden aangenomen (Joh. 5:43).

Naar mijn overtuiging zijn vooral de schaalordelen de uitstorting van Gods toorn en grimmigheid. De zegelordelen zijn Zijn wegen in voorzienigheid, de bazuinordelen appelleren luid aan het geweten van de mensen, maar de zeven schalen bevatten de volle maat van Gods grimmigheid. Dan zijn we aangeland in de Grote Verdrukking. Maar het is niet zo duidelijk waar we Openbaring 13 precies moeten plaatsen. Het lijkt erop dat we dan al in de tweede helft van de laatste jaarweek verkeren (vs. 5). Ik vermoed dat de satanische drie-eenheid pas op de helft van de week zal worden aanbeden, nadat de weerhoudende krachten zijn weggenomen van de aarde (de Heilige Geest en de gemeente).

De vraag is wat de beide beesten van hun ware karakter zullen tonen aan het begin van de laatste jaarweek. Als de gemeente dan al is opgenomen, valt er ook niets te weerhouden. Ik hoop eveneens dat we die hele periode van zeven jaar niet zullen meemaken. Openbaring 7 lijkt betrekking te hebben op het begin én op het einde van de week en spreekt over de verzegelden die worden bewaard door de Grote

Verdrukking heen, maar ook over de martelaren die uit de Grote Verdrukking komen en deel hebben aan de eerste opstanding. Ik verwijs ook naar mijn artikel over de [toorn van het Lam](#) in het boek Openbaring.

ⁱ De Griekse constructie 'tereo ek' in Joh. 17:15 (bewaren voor, of uit de macht van) kan in verband worden gebracht met Openb. 3:10 als argument vóór de opname van de gemeente. De belofte van Openb. 3 is namelijk dat we zullen worden bewaard vóór het uur van de verzoeking dat over de hele aarde zal komen door toedoen van de beide beesten van Openb. 13 en de verleiding van de satan, die in Openb. 12 uit de hemel zal worden geworpen.

De bazuin van 1 Kor. 15 is niet dezelfde als de zevende bazuin van Openb. 11, die direct voorafgaat aan de wederkomst en de vestiging van het Koninkrijk. Volgens 1 Thess. 4:16-17 zijn er zelfs drie middelen die worden gebruikt om de gemeente te verplaatsen naar de hemel: een bevelend roepen van de Heer Zelf, de stem van een aartsengel en de bazuin van God.

De sleutel tot een goed begrip van de eindtijd-redes in de evangeliën en van het boek Openbaring is het onderscheiden van diverse groepen van verlostten. Er zijn nu eenmaal hemelse en aardse heiligen, overblijfsels uit het volk Israël, een grote menigte uit de volken in de eindtijd en de gemeente die nauw verbonden is met Christus, haar Hoofd in de hemel.

Oude Sporen 2019

