

Hugo Bouter

# De toorn van het Lam

*'De Geest van de Heere Heere is op Mij, omdat de Heere Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis; om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heere en de dag van de wraak van onze God'.*

*'En de koningen van de aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de sterken en elke slaaf en vrije verborgen zich in de holen en in de rotsen van de bergen; en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam; want de grote dag van Zijn toorn is gekomen en wie kan bestaan?'*

Jesaja 61:1-2; Lucas 4:14-19; Openbaring 6:15-17; 7:9-17

---

## Nog niet: de dag van de wraak

Toen de Heer Jezus uit het boek van de profeet Jesaja voorlas in de synagoge van Nazaret, hield Hij plotseling midden in een vers op. Hij stopte na het lezen van de aankondiging over het aangename jaar van de Heer, het jaar van Gods welbehagen. Vervolgens rolde Hij de boekrol op en gaf die terug aan de dienaar. En Hij zei tegen de aanwezigen: 'Heden is dit Schriftwoord in uw oren vervuld' (Luc. 4:21). Als Hij ook het vervolg van Jesaja 61:2 had gelezen, zou Hij daarmee hebben gezegd dat Hij tevens was gekomen om de dag van de wraak van onze God uit te roepen!

Wij begrijpen nu wel dat het jaar van het welbehagen van de Heere in verbinding staat met de eerste komst van Christus in genade, en dat de dag van de wraak van onze God slaat op Zijn tweede komst om te oordelen. Hoewel de beide uitdrukkingen verbonden zijn door het woordje 'en', zijn ze gescheiden door een tussentijd van nu reeds tweeduizend jaar, het tijdperk van de Gemeente, ook wel de genadetijd genoemd.

Wij mogen dus de wijsheid van onze Heer bewonderen, die bleek toen Hij plotseling stopte en het vers uit Jesaja niet helemaal voorlas. Op dat moment bezocht de Heere Zijn volk immers uitsluitend in genade, zoals ook bleek uit het feit dat allen in de synagoge Hem getuigenis gaven en zich verwonderden over 'de woorden van genade' die uit Zijn mond kwamen (Luc. 4:22). God verheerlijkt Zijn genade en barmhartigheid nu in de redding van zondaars. God heeft in mensen een welbehagen, en dit toont Hij door hen te redden van de komende toorn (1 Tess. 1:10).

## Worden zoals het Lam

In de genadetijd waarin wij nu leven, moeten wij inderdaad worden zoals het Lam in al Zijn nederigheid en goedheid (zie ook Jes. 53). Hij werd als een lam naar de slachtbank geleid en deed Zijn mond niet open. Het Lam heeft Zichzelf niet gewroken bij Zijn eerste komst in vernedering.

Het is voor ons als christenen nu de tijd om het Lam te volgen waar Hij ook heengaat, zoals het straks eveneens zal gelden voor het gelovige Joodse overblijfsel (Openb. 14:1-5). Vele christelijke martelaren in tal van landen weten wat dit inhoudt. Wij moeten steeds meer aan Hem gelijkvormig worden, en zo navolgers van God en van Christus zijn (Ef. 5:1-2). De apostel Petrus spreekt ook hierover in zijn eerste brief. Christus heeft voor ons geleden en ons een voorbeeld nagelaten om na te volgen. De weg van het Lam was een weg van lijden, en wij moeten in Zijn voetstappen wandelen (1 Petr. 2:18-25).

## De grote dag van Zijn toorn

Maar het oordeel zal zeker komen en de dag van de toorn zal aanbreken, zoals we zien in het boek Openbaring. We lezen daar o.a. over de zegeloordeelen, de

bazuinoordelen en de schaaloordelen. En wat ons misschien verbaast, is dat *het Lam* al deze oordelen over de wereld doet komen. We lezen over de grimmigheid van God, maar ook over de toorn van het Lam. Bij de opening van het zesde zegel zullen de mensen zich verbergen en zeggen tegen de bergen en de rotsen: 'Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam; want de grote dag van Zijn toorn is gekomen en wie kan bestaan?' (Openb. 6:16-17). Ik volg nu even de lezing van de grondtekst, die de toorn vooral betreft op het Lam.

Sommige mensen hebben een verkeerd godsbeeld en denken dat God alles wel goedvindt wat wij doen. Maar God is niet alleen *liefde*, Hij is ook *licht*. De oordeelstijd komt zeker, en het is juist *het Lam* dat de wereld tot God zal terugbrengen door middel van de oordelen die zijn beschreven in het boek met zeven zegels. Dit is om zo te zeggen de eigendomsakte van de wereld en de schepping, die alleen door de verhoogde Christus mag worden geopend (Openb. 5).

Het Lam zal straks de zegels van de boekrol verbreken, Gods gerechtigheid handhaven op de aarde en die reinigen door al deze vreselijke oordelen. Gelukkig duurt Zijn toorn maar een ogenblik, terwijl Zijn goedgunstigheid een leven lang duurt (Ps. 30:6). Ja, het bekende refrein dat zal klinken in het komende Vrederijk en dat in de tijd van David en Salomo al werd ingesteld voor de tempeldienst, luidt als volgt: '*Want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig*' (zie bijv. Ps. 136).

Het is ook de vraag of de grote dag van de toorn al direct bij de opening van het zesde zegel zal plaatshebben, zoals de mensen zullen vrezen blijkens het slot van Openbaring 6. Ik noem de volgende tegenargumenten:

– In de pauze na de opening van dit zegel vindt er eerst een genadig ingrijpen van Gods kant plaats door de verzegeling van de honderdviereneveertigduizend uit de twaalf stammen van Israël en de redding van een grote menigte verlost uit de volken tijdens de Grote Verdrukking, d.i. de tweede helft van de laatste jaarweek van Daniël (Openb. 7).

- Bij het verbreken van het zevende zegel en de introductie van de reeks van bazuinoordelen, wordt er pas oordeelsvuur vanuit de hemel op de aarde geworpen, in antwoord op de gebeden van alle heiligen en martelaren (Openb. 8:1-5; vgl. 6:9-11).
- De eerste vier bazuinoordelen beperken zich telkens tot een derde deel van de getroffen gebieden, en zelfs bij de laatste drie plagen wordt niet meer dan een

derde deel van de mensen gedood, terwijl de overigen weigeren zich te bekeren van hun boze werken (Openb. 8:6-9:21).

- Pas de schaaloordelen zijn intenser en bevatten de volle grimmigheid van Hem die leeft tot in alle eeuwigheid. Deze oordelen leiden tot de val van Babylon en van het rijk van het beest, de eindstrijd bij Armageddon en de wederkomst van Christus (Openb. 15 en 16). In Openbaring 16:14 is dan sprake van 'de oorlog van de grote dag van God de Almachtige'.

## Conclusie

Daarom denk ik dat de grote dag van de toorn van het Lam vooral in verbinding moet worden gebracht met de dag van de wederkomst van Christus, zoals die uitvoerig wordt beschreven in Openbaring 19. Dan zal Hij namelijk een nietsontziend oordeel over de naties uitoefenen en de wijnpersbak treden van de wijn van 'de grimmigheid van de toorn van God de Almachtige'. Christus doet dit als de Koning van de koningen en de Heer van de heren (Openb. 19:15-16). Zie ook het vervolg van dit hoofdstuk, waar wij lezen over het eindoordeel over het beest en de valse profeet en de vernietiging van hun legers. Dit leidt dan tot de vestiging van het Vrederijk in Openbaring 20.

---

Oude Sporen 2019

