

Hugo Bouter

# Dauids Zoon en Dauids Heer

*'Toen nu de farizeeën bijeen waren, vroeg Jezus hun aldus: Wat denkt u van de Christus? Wiens Zoon is Hij? Zij zeiden tot Hem: Van David (n).*

*Hij zei tot hen: Hoe noemt David Hem dan in de Geest (o) 'Heer', als hij zegt:*

*'De Heer heeft tot mijn Heer gezegd: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden onder uw voeten stel' (p)?*

*Als dan David Hem 'Heer' noemt, hoe is Hij zijn Zoon?*

*En niemand kon Hem een woord antwoorden, evenmin durfde iemand Hem van die dag af meer iets vragen' (q).*

Matteüs 22:41-46

---

## Wat denkt u van de Christus (vs. 42-44)?

De mensen wilden Hem behandelen op het niveau van David (vs. 42). Maar de Heer gaat dieper en spreekt over de ware goddelijke oorsprong en de verheerlijking van de Zoon van David (vs. 43). Hoewel Zijn werken van Hem getuigden, geloofden zij Hem niet (Joh. 10:25). David zelf heeft waarschijnlijk ook niet begrepen hoe dit allemaal mogelijk was (vgl. 1 Petr. 1:11).

## Voetnoten in de Telosvertaling

### voetnoot (n)

*Joh. 7:42* 'Zegt de Schrift niet dat de Christus komt uit het geslacht van David en van het dorp Bethlehem, waar David was?'

### voetnoot (o)

*2 Sam. 23:2* 'De Geest van de Heere spreekt door mij, Zijn woord is op mijn tong'.

### voetnoot (p)

*Ps. 110:1* 'Aldus luidt het woord van de Heere tot mijn Heer: Zet u aan Mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten'.

Andere verwijzingen naar Psalm 110 vinden we in:

- Handelingen 2:34-35 (niet David, maar de Messias is verhoogd in de hemel);
- 1 Korintiërs 15:25 (de laatste vijand die onderworpen wordt, is de dood);
- Hebreëën 1:13 (het contrast tussen de Zoon en de engelen, die slechts dienstknechten zijn).

Zie ook het troonvisioen van Ezechiël 1:26 – er is een Mens in de heerlijkheid van God, gezeten in de troon.

### voetnoot (q)

(vs. 46) Alle mond is gestopt en de hele wereld staat om zo te zeggen strafschuldig voor God en Zijn Gezalfde; vgl. Marcus 12:35-37; Lucas 20:41-44 en Romeinen 3:19 *'Nu weten wij, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond wordt gestopt en de hele wereld strafschuldig wordt voor God'*.

Vergelijk ook Zacharia 11:8 *'Drie herders heb ik in een maand verdelgd, omdat ik tegenover hen mijn geduld verloren had, terwijl zij ook een afkeer hadden van mij'*. Er zijn drie herders verdelgd: sadduceeën, farizeeën, en wetgeleerden. Ze zijn in

het licht gesteld en kunnen nu niets meer vragen. Ze zouden op hun knieën moeten vallen, maar dat wilden ze niet.

---

Oude Sporen 2019

