

Hugo Bouter

Het grote gebod

volgens Matteüs 22:34-40 ¹

'Toen nu de farizeeën hadden gehoord dat Hij de sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen zij bijeen. En één van hen, een wetgeleerde, vroeg om Hem te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Hij nu zei tot hem: U zult de Heer, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand (k). Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede nu, daaraan gelijk: U zult uw naaste liefhebben als uzelf (l). Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten' (m).

voetnoot (k):

Deut. 6:4-5 'Hoor, Israë! de Heere is onze God; de Heere is één! U zult de Heere, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht'.

Joz. 22:5 '...het gebod en de wet, welke Mozes, de knecht van de Heere, u geboden heeft: dat u de Heere, uw God, zou liefhebben, in al Zijn wegen wandelen, Zijn geboden onderhouden, Hem aanhangen en Hem dienen met geheel uw hart en met geheel uw ziel'.

voetnoot (l):

Matt. 5:43-45 'U hebt gehoord dat gezegd is: U zult uw naaste liefhebben en uw vijand haten. Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief en bid voor hen die u vervolgen, opdat u zonen wordt van uw Vader die in de hemelen is'.

Matt. 19:17-19 'Als u echter het leven wilt binnengaan, bewaar de geboden. Hij zei tot Hem: Welke? Jezus nu zei: U zult niet doden, u zult geen overspel plegen, u zult

¹ Vgl. Marc. 12:28-34; Luc. 10:25-28. Met alle tekstverwijzingen in de Telosvertaling.

niet stelen, u zult niet vals getuigen, eer uw vader en uw moeder, en u zult uw naaste liefhebben als uzelf'.

Lev. 19:18 'U zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf: Ik ben de Heere'.

Rom. 13:8-9 'Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. Want dit: 'U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult niet begeren', en welk ander gebod er ook is, het wordt in dit woord samengevat: 'U zult uw naaste liefhebben als uzelf'.

Gal. 5:13-14 '...maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, in dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf'.

Jak. 2:8-12 'Als u dan de koninklijke wet volbrengt, naar de Schrift: 'U zult uw naaste liefhebben als uzelf', dan doet u goed. Maar als u de persoon aanziet, doet u zonde en wordt door de wet aan de kaak gesteld als overtreders. Want wie de hele wet houdt, maar in één gebod struikelt, is schuldig geworden aan alle. Want Hij die gezegd heeft: 'U zult geen overspel plegen', heeft ook gezegd: 'U zult niet doden'. Als u nu geen overspel pleegt, maar wel doodt, dan bent u een overtreder van de wet geworden. Spreek zo en doe zo als zij die door de wet van de vrijheid geoordeeld zullen worden'.

voetnoot (m):

Matt. 7:12 'Alles dan wat u wilt dat u de mensen doen, doe hun ook zo; want dat is de wet en de profeten'.

Rom. 13:10 'De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet'.

Oude Sporen 2019

