

Hugo Bouter

# Zingen en profeteren

-

*'(...) die bij het spel van de citer profeteerde onder het loven en prijzen van de Heere'.*

*'Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen, terwijl u in alle wijsheid elkaar leert en terechtwijst met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen en in genade zingt in uw harten voor God'.*

1 Kron. 25:3; Kol. 3:16

---

De genoemde activiteiten van *zingen* en *profeteren* in deze citaten brengen we misschien veel te weinig in praktijk. Profeteren is namens God tot onze omgeving spreken, en zingen is onze lof en dank jegens God tot uitdrukking brengen. Maar het verrassende van die laatste activiteit, dus het zingen van psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, is dat dit ook onderwijs, terechtwijzing en profetie bevat!

We vinden dit principe al duidelijk in het citaat uit 1 Kronieken 25. Dit hoofdstuk bevat een lijst van tweehonderd achtentachtig zangers, die volleerd waren in de zang voor de Heere. Daar kunnen we nog een puntje aan zuigen, als wij zingen over 'onze zwakke klanken'. Herhaaldelijk wordt van deze zangers gezegd dat ze 'profeteerden' bij hun dienstwerk. De rijkdom van Gods gedachten werd bij het zingen van de bijbelliederen tot uitdrukking gebracht, en zo werden de geestelijke dingen door geestelijke woorden weergegeven (vgl. 1 Kor. 2:13).

Het gaat hier om drie families van zangers, en wel de zonen van Asaf, Heman en Jedutun. Er was ook nog een andere familie van zangers, die van de zonen van Korach, die zelf jammerlijk was omgekomen bij een oproer in de woestijn (vgl. Num. 16 en 26:11). De kinderen van Korach werden door Gods genade gespaard, en zij kregen later als zangers en dichters een verantwoordelijke taak in Gods heiligdom.

Een aantal psalmen van hun hand zijn in de Schrift opgenomen. Dit is leerzaam, maar tegelijk ook ernstig. Ook het Hooglied is zo'n Bijbels gezang, waarin de liefde van God voor Zijn volk doorklinkt.

Dan het profeteren, dat in Gods Woord vaker aan de orde wordt gesteld (zie o.a. 1 Kor. 14). Het is spreken voor de mensen tot opbouw, vermaning en vertroosting. Er is helaas ook het risico van de valse profetie. Dat gevaar is in de kerkgeschiedenis al vroeg naar voren gekomen, zoals blijkt uit de brief aan Tyatira in Openbaring 2.

Er is voor Gods profeten ook het gevaar van compromissen, als het volk van God is afgeweken. De oude profeet te Betel gaf een heel slecht voorbeeld, doordat hij tot een valstrik werd voor de man Gods uit Juda, die het oordeel over de afgoderij van Jerobeam moest aankondigen. Weliswaar treurde de oude profeet over de dood van zijn broeder, zijn medeprofeet, met de klaagzang: 'Ach, mijn broeder!' Maar dat nam niet weg dat hijzelf indirect de dood van de man Gods op zijn geweten had, doordat hij hem verleidde tot ongehoorzaamheid aan het duidelijke bevel van de Heere. Zijn opdracht was namelijk om geen enkele gemeenschap met de afgodendienst te Betel en met de volgelingen van de afvallige koning te hebben (1 Kon. 12 en 13).

---

### Oude Sporen 2017

