

Hugo Bouter

# Geestelijke groei om Gods wijsheid te verstaan

*‘En ik, broeders, kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts als tot vleselijke, nog onmondigen in Christus. Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, want dat kon u nog niet verdragen’.*

1 Korintiërs 3:1-2

---

Er is een praktische voorwaarde waaraan Gods kinderen moeten voldoen om Gods verborgen wijsheid te kunnen begrijpen. Er is rijpheid en volwassenheid nodig om het vaste voedsel te kunnen verdragen dat God voor Zijn kinderen heeft voorbereid. Bij de Korintiërs was de apostel Paulus niet in staat zijn rentmeesterschap naar behoren uit te oefenen. Hij kon hun niet het deel geven dat hun was toegedacht: het vaste voedsel van de kennis van Gods verborgenheden. Zij waren geestelijk onvolgroeid en hij moest hen nog voeden met melk (1 Kor. 3:1-2).

De Korintiërs hadden geen oog voor de rijkdommen die beschikbaar zijn in Gods huis, de schatten van wijsheid en kennis die in Gods hart verborgen waren gebleven, maar die Hij nu met ons wil delen door Zijn dienstknechten, Zijn rentmeesters. Zij konden dit voedsel niet verdragen, omdat zij nogal onder de indruk waren van de wijsheid van de wereld, de rijkdommen van menselijke wijsheid en filosofie. Hun oor was naar de wereld gericht, het was niet goed afgestemd op de dingen van God. Zij waren er niet rijp voor om te horen wat God allemaal voor hen had voorbereid. Hun aandacht was teveel op de wereld en op henzelf gericht.

Paulus was een rentmeester van de schatten van wijsheid en kennis die in Gods huis te vinden zijn, maar hij kon die rijkdommen niet uitstallen voor de Korintiërs. Zij waren babies in Christus, die alleen melk konden verdragen. Zij waren nog niet opgegroeid tot de rijpheid van de 'jongelingen', die de wereld overwinnen, voor wie de wijsheid van de wereld geen bekering meer heeft. Om nog maar te zwijgen over de rijpheid van de 'vaders' in de familie van Gods kinderen, voor wie Christus en de wijsheid die in Hem gevonden wordt *alles* is (vgl. 1 Joh. 2). Hij sprak wijsheid onder hen die daarvoor rijp waren, de 'volmaakten' (1 Kor. 2:6). Dat zijn degenen die geestelijk volwassen zijn, en het doel van het groeiproces hebben bereikt. Het komt ook voor in 1 Korintiërs 14:20 ('in het verstand volwassen'), Efeziërs 4:13 ('tot een volwassen man'), Filippenzen 3:15 ('zovelen als wij volmaakt zijn'), Kolossenzen 1:28 ('om ieder mens volmaakt te stellen in Christus'), Kolossenzen 4:12 ('volmaakt en voleindigd in de hele wil van God'), en Hebreëen 5:14 ('het vaste voedsel is voor volwassenen').

De leden van Gods huisgezin maken dus een groeiproces mee door het voedsel dat zij krijgen. De melk van het Woord wordt langzamerhand vervangen door het vaste voedsel van de geheimen van God, de verborgenheden van Zijn wijsheid. Het doel hiervan is dat *Christus* gestalte in ons krijgt, dat wij opgroeien tot de maat van de volwassenheid van de volheid van Christus, dat Hij alles voor ons wordt en Zijn beeld duidelijk in ons te lezen valt. Bij deze geestelijke rijpheid hoort het vaste voedsel van de rijkdommen van Christus, de schatten van wijsheid en kennis die in Hem te vinden zijn, de geheimen van Gods hart. Dat is het voedsel voor volwassen christenen. Want in Christus is al Gods wijsheid tentoongespreid, Hij is het Centrum van al Gods verborgenheden.

---

### Oude Sporen 2016

